



NS Nyhetsbulletin

**NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org**

#1114

20.07.2024 (135)

Michael Kühnen

NSDAP:s program Nyligen kommenterad

Del 1

FÖRORD

NSDAP:s 25-punktsprogram av den 24.2.1920 är den nationalsocialistiska rörelsens GRUNDLAGEN par excellence!

Dess betydelse är enorm. I praktiken är de 25 punkterna hjärtat och meningen med livet för det nationella socialistiska partiet:

NSDAP:s grundningsdag anses vara den 24.2.1920, den dag då de 25 punkterna proklamerades - Adolf Hitler beskrev denna dag med gripande ord i MY FIGHT! En ny tro hade förkunnats och från och med då strömmade den in i det tyska folket som en outtömlig ström av kraft! 1925 förklarade NSDAP:s generalförsamling att programmet var "oföränderligt" för att visa att detta inte var vilket partiprogram som helst, utan den orubbliga och oföränderliga grunden för en politisk tro, för en världsåskådning som skulle förändra tiderna! Adolf Hitler bestämde 1941 att alla framtida ledare för det tyska folket och riket skulle sväras in på de 25 punkterna. Och i själva programmet lovar partiledarna att med risk för sina liv kämpa för dess förverkligande. Slutligen föreskriver programmet också att NSDAP kommer att upplösas efter att det har uppfyllts, eftersom det då har löst sin uppgift bland det tyska folket.

Allt detta visar hur viktiga de 25 punkterna är och alltid kommer att vara i det nationella socialistiska partiets liv! Även om själva programmet är oföränderligt, måste det alltid tas upp, förstås och förklaras på nytt i enlighet med den föränderliga situationen, för att förbli begripligt för folket i vår nation: Programmet är oföränderligt - men dess tolkning utförs av partiledningen i enlighet med den föränderliga situationen och utgör grunden för respektive partilinje.

I NSDAP:s historia har det således hittills funnits två officiella kommentarer till de 25 punkterna:

Den första var av Gottfried Feder och förblev giltig fram till början av Tredje riket, den andra av Alfred Rosenberg, som fastställde den giltiga partilinjen fram till 1945.

Fyrtio år har gått sedan dess. En ny generation har vuxit upp, världsläget har helt förändrats och den nationalsocialistiska rörelsen står inför en helt annan situation.

Vår generations uppgift är att kämpa för återupprättandet av NSDAP. Och återigen, ett nytt NSDAP kan bara finna sin existensberättigande i uppfyllandet av de 25 punkter som är oföränderligt giltiga som grundläggande lag!

Men efter fyrtio år kräver programmet naturligtvis en helt ny kommentar, så att bakom de tidsbundna formuleringarna de oföränderliga sanningarna blir tydliga, som därmed återigen kan strömma in i vårt folk som en ström av styrka och därmed göra den andra revolutionen möjlig! Men endast den legitima partiledningen för ett nybildat NSDAP har rätt att fastställa den nya partilinjen med en officiell kommentar till programmet och att förklara och genomdriva den som bindande för alla nationalsocialister! Jag tillskriver mig inte denna rätt, och vår tankegemenskap kan och måste inte heller göra det.

Min kommentar till 25-punktsprogrammet skall alltså uppfattas som en provisorisk bro mellan det gamla och det framtida partiet. Ett förslag och en antydan som kan peka ut den riktning vår rörelse kan ta för att göra de 25 punkterna mer begripliga som grunden för vårt politiska arbete och ge dem tillbaka deras gamla innebörd. Naturligtvis är denna kommentar inte en icke-bindande åsiktsyttring:

Vår gemenskap i den nya fronten är idag praktiskt taget den nationalsocialistiska rörelsen - även om den bara omfattar en del av de organiserade nationalsocialisterna, finns det ingen allvarligt växande politisk kraft utanför dess

led som skulle kunna ifrågasätta dess medvetande om att vara den verkliga arvtagaren till det gamla och den verkliga kärnan i det nya NSDAP!

Denna kommentar klargör på ett bindande sätt den politiska linjen och förståelsen av partiprogrammet, eftersom vår gemenskap anser det vara meningsfullt och nödvändigt. Vi är stolta över att det nya partiet en dag kommer att uppstå ur våra led, och vi är också övertygade om att detta parti till stor del kommer att anta och föra vidare den här tredje kommentaren till de 25 punkterna. Därför är följande arbete en historisk händelse - utvecklingen mot den nya grunden har gått så långt och har stabiliserats så mycket att det nu är dags att, med den nya kommentaren till de 25 punkterna, omisskännligt tillkännage vårt krav på politisk ledning och att ange den troliga utveckling som den nya generationens vilja att forma den nationalsocialistiska rörelsen kommer att ta.

Michael Kühnen
JVA Butzbach, 20.11.1985/96 JdF

NATIONELL SOCIALISM OCH PARTIET

Nationalsocialismen är en världsåskådning och en livshållning: dess världsåskådning är den biologiska humanismens, som strävar efter att uppnå kunskap om människans natur och förverkligande av alla hennes förmågor och kapaciteter. Eftersom människan först och främst är en levande varelse bland andra och, liksom de andra, underkastad naturlagarna, definierar vår världsåskådning människan biologiskt:

Människan är en naturlig varelse med den biologiska dispositionen att skapa kultur och är endast livskraftig som en gemensam varelse.

Människan förverkligar sig uteslutande i gemenskapen - i de naturliga gemenskaperna som familj, folk och ras och i de kulturella gemenskaperna som parti, stat och imperium. Samhället står i centrum för den nationalsocialistiska idén - dess överlevnad och dess vidare utveckling i enlighet med arten och naturen.

Men detta måste vara mer än bara ett teoretiskt krav och förverkligande. Det måste eka i individens liv och förverkligas. Detta kräver en livshållning som bevarar den europeiska idealismens tradition och förverkligar den på ett modernt sätt - det kräver människor som inte nöjer sig med att tillfredsställa sina egna små privata längtan och önskningar, utan som står upp för värden och idéer som överskrider deras liv, uppfyller dem och ger dem mening. Denna värdeidealism finner sitt nationalsocialistiska uttryck i arbetarens inställning till livet, varigenom

vi betraktar varje medlem av folket som en arbetare som, på sin plats och enligt sina förmågor, står upp för den nationella gemenskapens överlevnad och vidareutveckling efter bästa förmåga och arbetar för detta.

Den viktigaste gemenskapen i människans liv är hennes folk: genom blod, språk, kultur och historia är människan oupplösligt bunden till sitt folk - endast i dem kan hon förverkliga sig själv och leva ett meningsfullt liv. Det är därför nationalsocialismen är en völkisk idé.

Målet för den nationalsocialistiska idén är därför en nationell gemenskap av arbetare som arbetar för sitt folk och på så sätt fullt ut förverkligar alla sina förmågor och talanger tills de har blivit, i enlighet med Führerns ord, "det renaste förkroppsligandet av ordet ras och personlighet" - en nationell gemenskap som för sin del, genom att utveckla alla sina inre rikedomar och talanger, producerar en högkultur som överensstämmer med dess art och natur, som kan och bör forma nästa årtusende!

Men de människor som skall skapa denna avancerade civilisation, som medlemmar av den ariska (vita) rasen och deras folk, är förvisso bärare av ett gemensamt biologiskt arv, en gemensam rasmässig genetisk sammansättning, men som enskilda mänskliga varelser är de också oändligt olika och varierade. Människor är inte likadana, utan mycket olika - till och med människorna i en nation, hur mycket de än har gemensamt biologiskt.

I den nya ordning som vi strävar efter förenas dessa människor emellertid inte bara av sin biologiska natur som kamrater till folket, utan också av den nationalsocialistiska världsbilden av biologisk humanism och livsinställningen av värdeidealism, arbetarklass som en etisk princip. Det är därför det inte bara inte skadar utan tvärtom utgör mångfalden och den inre rikedomen i en nationell gemenskap när varje nationell kamrat på denna grundval förverkligar sina egna idéer om ett liv i enlighet med sin natur, sin läggning och sin karaktär: Nationalsocialismen producerar varken kollektiva människor eller konsumentrobotar, utan snarare nationellt bundna personligheter, fria människor!

Men vi är fortfarande oändligt långt ifrån denna nya ordning, som inte uppstår av sig själv, utan måste kämpas för och genomdrivas mot tusen och ett motstånd! Därför är det inte tillräckligt för folkets kamrat att acceptera nationalsocialismen för sig själv som en världsbild och livshållning - som han förstår den och strävar efter den som ett mål. Då skulle nationalsocialismen falla sönder i hundratals icke-bindande sekter och tankegemenskaper. I dagens minusvärld och fram till det maktpolitiska förverkligandet av en ny ordning behöver den nationalsocialistiska idén ett militant avantgarde för det kommande Volksgemeinschaft, som kan leda den politiska maktkampen segerrikt. Det är det nationalsocialistiska partiet!

Partiet tar inte ifrån nationalsocialismen dess frihet att tänka och känna, men det kräver en militant disciplin som bestämmer dess handlingar! Det gör detta på grundval av ett program vars förverkligande leder till den nya ordningen.

Partiets uppgift är att tolka detta program och att utifrån det genomdriva en partilinje som är bindande för alla nationalsocialister och leder till dess förverkligande. I förhållande till den enskilde partimedlemmen har partiet alltid rätt - inte för att varje beslut alltid måste vara rätt, utan för att målet är rätt och endast partiet gör det möjligt att uppnå målet. För den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland är NSDAP partiet och de 25 punkterna är det program som måste förverkligas och på vilket partilinjens måste byggas!

INLEDNING

"De 25 punkterna i NSDAP:s program. Det tyska arbetarpartiets program är ett tidsprogram. Ledarna vägrar att sätta upp nya mål efter det att de mål som satts upp i programmet har uppnåtts, med det enda syftet att göra det möjligt för partiet att fortsätta existera genom att artificiellt öka massornas missnöje."

Redan inledningen till partiprogrammet visar att det nationalsocialistiska partiet inte skall jämföras med andra:

I det liberalkapitalistiska systemet är de statsbärande partierna rena intressegrupper - de driver enskilda intressen för vissa grupper, klasser och sammanslutningar och sina egna maktintressen. Deras program tjänar båda syftena: De är utformade för att tillfredsställa dessa enskilda intressen och samtidigt vinna över många väljare för att säkra så mycket inflytande som möjligt för partiapparaten och dess galjonsfigurer. När vissa programpunkter har blivit föråldrade eller förverkligade, när de inte längre tjänar de intressen som eftersträvas eller när de hotar att bli impopulära bland folket, ändrar partiet dem snabbt och går ut med nya program.

Men Nationalsocialistiska Partiet skiljer sig också fundamentalt från andra oppositionspartier:

De kommunister som är lojala mot Moskva är i själva verket inte heller något annat än redskap för ett enda intresse - nämligen det maktpolitiska intresset och de politiska målen för högkvarteret i Moskva. Och om vi ser på det ideologiskt så strävar marxismen i allmänhet efter en dogmatisk och naturfientlig ordning som bara kan upprätthållas med våld när den väl är etablerad. Det är därför varje

marxistiskt system behöver det kommunistiska statspartiet, som vill upprätthålla partiets diktatur för evigt.

Till skillnad från den "gröna" rörelsen - som liknar det nationalsocialistiska partiet - strävade den ursprungligen efter en ordning som sluter fred med naturen och lever och arbetar i harmoni med den. Det gröna "partiet" var bara tänkt att vara det politiska verktyget för detta, men det sjönk ner i kaos. Karriärister vill göra det till ett etablerat parti för det liberalkapitalistiska systemet, vänsterkrafter använder det som en populär täckmantel och de ärliga människorna i denna rörelse har visat sig oförmögna att bygga ett riktigt parti - ett maktpolitiskt verktyg som faktiskt kan kämpa för och till slut tvinga fram en övergång från den gamla till en ny ordning.

När vi tittar på det nuvarande politiska landskapet upptäcker vi bara en korrekt utgångspunkt i den "gröna" rörelsen, men den har sedan länge misslyckats och har misslyckats i praktiken som ett parti. Marxisterna å andra sidan strävar efter en antinaturlig och antimänsklig partidiktatur, medan de borgerliga partierna representerar det härskande systemets maktstrukturer av organiserat hyckleri och dolda intressen!

Endast det nationalsocialistiska partiet erbjuder ett verkligt alternativ: det strävar efter en ny ordning som är förenlig med arterna och naturen. Dess uppgift är begränsad till att röja vägen från den gamla till den nya ordningen. Detta är syftet med dess program. När programmet har uppfyllts läggs grunden för den nya ordningen och den befästs. Efter det har partiets fortsatta existens blivit meningslös - det upplöses med uppfyllandet av partiprogrammet!

Nationalsocialistiska partiet är därför ett medel för att uppnå ett mål och inte ett mål i sig självt. Det är nationens förtrupp - dvs. folkets gemenskap, som inte bara har blivit medveten om sin egen karaktär, utan vars folkliga kamrater också vill ha och bekräftar den. Denna förtrupp kämpar för att röja den väg som hela nationen kommer att följa. När målet väl har nåtts behövs det emellertid inte längre någon kämpande förtrupp, utan en ledande elit som på den grund den har kämpat för kommer att bygga den mäktiga byggnaden av en ny tusenårig avancerad civilisation. Denna elit kommer emellertid inte längre att ta sig uttryck i det nationalsocialistiska partiet, och det är inte vår sak att bry våra hjärnor om detta.

Vi bekräftar bara vår vilja att återuppbygga partiet, som ett outhärligt verktyg i en tid av kamp och som en organiserad förtrupp för nationen, och att förverkliga programmet. Därefter har NSDAP fullgjort sin uppgift, kan upplösa sig självt och gå till historien. Men så länge de 25 punkterna fortfarande väntar på att uppfyllas, måste och kommer partiet att fortsätta sin kamp - och vår gemenskap i dess ställe, så länge som återgrundandet ännu inte har blivit verklighet!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seit langem haben die Kapitalisten die Wehrmacht am 8. Mai 1945 als die nationalsozialistische Bewegung erachtet als zu jener in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Mehrfache von Massenmord, Verbrechen, Verfolgung und Verdrängung haben nicht ausgereicht, die Kräfte der grünen Hölle unseres hoch geliebten Führers Adolf Hitler zu zerstören.“

Alle Nationalsozialisten sind weniger arbeitslos, Völker- und Rassenmordern als ein Arbeiter in einem Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Der Kampf geht weiter, nicht zu wandern, aber die Größe des hochgeliebten Führers ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der schwarze Gegen ist aber dabei, den Völkern – gegen alle weißen Völker (?) – zu begehen. Seine Mittel sind Entmenschung, Überforderung und Entmenschung.

Ein „Gegner“ oder „Gegner“, ist im Weltkrieg oder im Streikkampf, ist ein Propagandist, bewaffnet oder unbewaffnet, sondern der Idee der Nationalsozialisten ist seine Pflicht!

Hail Hitler!
Gottard Lueck



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 19.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly

Tredje delen

NSK: Dina svarande projekt är oerhört intressanta filosofiska och konstruktiva.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag försöker fortfarande uppdatera fotograferiet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligbetens Armé (www.movingthearmy.com/truth.htm) Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut minifält av information. Man söker information om en sak, och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som man är en arkivör som gräver upp det begravningsförhållande. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att



the **NEW ORDER**

Number 179 (133) Established 1978 April 26, 2022 (133)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight with us side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-orientation.

Whether "illegal" or "legal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gottard Lueck



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk
Hundratals böcker på över ett dussin språk
Över 300 webbsidor på dussintals språk



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!