



NS Nyhetsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org

#1090

03.02.2024 (135)

Michael Kühnen

Den andra revolutionen Volym I: Tro och kamp

Del 3

DEN NATIONALSOCIALISTISKA IDÉN

Det är en av de svåraste frågorna någonsin att sätta ord på den nationalsocialistiska idén:

"Nationalsocialism är ett folks vilja att leva, förkroppsligad i ett parti."

Jag skulle faktiskt kunna avsluta kapitlet med denna mening, eftersom den säger det väsentliga. Denna definition innehåller redan idéerna om folkgemenskap, autarki och planekonomi, om Stortyskland, om ras och Lebensraum. För nationalsocialisten är program inte dogmer, utan överlevnadshjälpmedel som bara tjänar ett mål:

Säkra framtiden för det tyska folket och den vita rasen!

Men om jag nu skall redogöra för hela den nationalsocialistiska idén, vill jag genast understryka att jag inte vill skapa en ny dogm eller skriva om NSDAP:s program. Jag vill inte heller utveckla en ideologihistoria som är begränsad till perioden 1920 - 1945, utan jag inkluderar den långa förbudsperioden och konsekvenserna av dagens nationalsocialistiska rörelse i mina överväganden.

I centrum för den nationalsocialistiska idén står kunskapen om Volksgemeinschaft. Volk är det numerärt största naturliga system till vilket vi fortfarande kan känna en spontan lojalitet, känslan av att "tillhöra". Det finns en naturlig utveckling av denna känsla av tillhörighet, från den minsta organiska cellen i det mänskliga samhället - familjen - till klanen, byn, staden, regionen och slutligen till folket. Om denna naturliga struktur hos ett folk är närvarande och intakt är detta folk lyckligt, en känsla av förtroende och självsäkerhet råder, även dåliga tider övervinns snabbt och i princip smärtfritt. Det var bara för att nationalsocialismen lyckades skapa och forma Volksgemeinschaft som den kunde erbjuda hela världen ett beslutsamt motstånd under sex år. Den nationalsocialistiska staten föll inte sönder och det fanns inget folkligt uppror förrän i sista minuten. Först med det tydliga militära nederlaget kollapsade folket, utmattat av bombernas, terrorns och lögnernas spärreld. Sedan början av den industriella revolutionen begravdes denna känsla för folket och hemlandet, vetskapen om den egna tillhörigheten till den nationella helheten, alltmer. Den levde fortfarande fram till första världskrigets utbrott och torkade sedan ut.

Känslan av att tillhöra sin närmaste omgivning försvann också, eftersom rörligheten ökade och de moderna städernas fulhet inte ens tillät sådana känslor att uppstå. Den utvidgade familjen upplöstes och idag anses inte ens kärnfamiljen längre vara modern. Alla de grundvalar som en sund stat kan vila på har försvagats eller vacklar under mörka krafters slag. För detta är inte på något sätt bara oundvikliga utvecklingar i ett avancerat industrisamhälle; detta förfall av naturliga ordningsmekanismer främjas och styrs delvis av en dold fiende till världen, som kommer att diskuteras senare. Den naturliga ordningens förfall är något vi kan observera lidelsefritt. Att klaga hjälplöst över det, som är brukligt i borgerliga kretsar, är nonsens; att ignorera det, som völkisch-forskarna i det nationella lägret gillar att göra, är dumhet.

Vi kan inte, som vissa auktoritära utbildningsdiktaturer, bosätta oss på resterna av dessa grundvalar och styra med en pistol i näven! Vi vill använda den längtan efter en naturlig och säker ordning som kan kännas överallt för att skapa dessa grundvalar på nytt. Vi vill skapa något nytt, inte förvalta resterna av det gamla! Vi är alltså inte fixerade vid staten och dess form (auktoritär), utan vår idé är riktad mot hela folket, är totalitär.

Nationalsocialismen uppfattar sig själv som en völkisk, inte en auktoritär, världsåskådning, den är därmed också revolutionär och inte konservativ! Nationalsocialismen är en märklig blandning av elitmedvetande och massrörelse. De två utesluter egentligen varandra, och ändå finner vi här bara en av många skenbara motsägelser som gör att nationalsocialismen kan uppnå sin unika slagkraft och dynamik. Det faktum att människor inom den nationalsocialistiska

rörelsen inte är av samma sort, utan av lika värde, att alla från grundskoleelev till student respekterar och respekterar varandra, att vi inte känner till någon statusstolthet, utan bara ovillkorlig kamratskap, att därför - kort sagt - den kommande nationella gemenskapen redan är färdigformad i den nationalsocialistiska rörelsen, det är vad som gör denna rörelse så attraktiv för unga människor och för dem som känner att något saknas i deras liv. Men detta förklarar också en annan av rörelsens principer:

Den nationalsocialistiska rörelsen gör anspråk på ensam och oinskränkt makt i Tyskland!

Det var lika sant i går som det är i dag och i morgon. Nationalsocialismen är inte ett parti som vill komma till makten för att genomföra något program, utan den förkroppsligar i sig en kommande gemenskap som antingen hävdar sig helt och hållet eller inte alls. Det var nationalsocialismens tragedi att Adolf Hitler inte kunde uppnå detta, utan slöt en pakt med reaktionen och offrade Ernst Röhm. Den nationalsocialistiska revolutionen misslyckades inte 1939 vid krigsutbrottet, inte i Stalingrad och inte på dagen för den ovillkorliga kapitulationen, den misslyckades på grund av förnekandet av den andra revolutionen och det meningslösa offrandet av de mest lojala nationalsocialisterna den 30 juni 1934!

Denna princip måste upprätthållas ännu hårdare idag än den gjorde då. Nationalsocialisterna följer demokratins lagar, men de gör ingen hemlighet av att de inte kommer att tillåta någon opposition när de själva sitter vid makten. Opposition mot nationalsocialismen är opposition mot folket och därmed förräderi mot folket!

Ett parti som kräver den oinskränkta och enda makten i staten, som kräver rätten att forma den framtida staten i rörelsens grenar redan under kampens tid, ett sådant parti behöver en speciell organisationsprincip. De uppgifter som den nationalsocialistiska rörelsen ställer sig skiljer sig från alla andra partier: Att försona alla strömningar, klasser och stånd inom sig, att vinna folkets hjärta, att utbilda detta folk och att redan i rörelsens led forma modellen för det nya riket. För att kunna åstadkomma allt detta skapade Adolf Hitler en gång för sin rörelse - Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet - Führerprincipen, principen om att välja de bästa, om personligt initiativ och ansvar, om disciplin och ordning. Det är en i grunden militär princip som i årtusenden har visat sig fungera i den största exceptionella situation som människor och nationer kan ställas inför: **Krig**.

Inte ens den demokratiska staten avstår från denna princip när det gäller den militära sfären. Men tror demokraterna verkligen att fredens problem är mindre än krigets, att följaktligen den anonyma principen om majoritetsbeslut, som de föredrar framför ledarprincipen som "bättre", inte är lämplig här? Om inte, varför

"demokratiserar" de inte armén på samma sätt som de "demokratiserade" politiken? Vilken skrämmande och hycklande inkonsekvens!

Jag anser att den militära ledarprincipen är överlägsen demokratins oansvariga slumpmässiga beslut och kräver att den överförs till den statliga sfären. Det är ärligt och konsekvent. Demokraterna, å andra sidan, säger att majoritetsbeslut är en helig och beprövad ordningsprincip som måste vara okränkbar. Motståndare till denna princip förföljs och fängslas, men de skulle aldrig drömma om att styra sin egen armé eller polis i enlighet med dessa heliga principer.

Jag frågar er demokrater på allvar:

Var finns skillnaden, till exempel, mellan den militära sfären och förvaltningen av en nationell ekonomi, som ni ivrigt "demokratiserar"? Tror ni att det är lättare att leda en armé än en stat? Eller vet ni bara alltför väl att knappast någon av er skulle kunna stanna vid matbordet om ni var tvungna att bära det personliga ansvaret för era felaktiga beslut? Är ni inte rädda för att all er patetiska diletantism skulle komma i dagen om ni inte längre kunde förlita er på några väljarbeslut, styrelsemöten eller parlamentsgruppsbeslut, utan var tvungna att se folket ärligt i ögonen? Ni vet inte längre vad som rör folket, ni talar inte längre till folket utan till tv-linser, ni säger inte er ärliga åsikt utan uppvaktar de okunnigas sympati! Ni demokrater är de mest motbjudande varelser som någonsin har lett en nation! De unga människorna i den nationalsocialistiska rörelsens led känner detta och de spottar på er!

Naturligtvis finns det inget sådant som en perfekt ordningsprincip, och den nationalsocialistiska Führer-principen har i synnerhet att kämpa med en stor svårighet: **odlingen av en kapabel ledarelit.**

Sedan Adolf Hitler dog finns det inte längre någon "Führer". Efter kriget fanns det bara imitationer av Führern, förvrängda bilder av deras egen fåfänga! Den nationalsocialistiska underjordiska organisationen **NSDAP/AO (Auslands- und Aufbauorganisation der NSDAP)** förklarar att sedan Adolf Hitlers död kan ingen göra anspråk på den auktoritet som naturligt tillhörde Führern på grund av hans geni, att vara politisk ledare innebär att bära mer ansvar, visa mer prestation och göra mer uppoffringar än andra.

I NSDAP/AO:s led förverkligas führerprincipen på det mest renodlade sätt, kanske till och med bättre än i Tredje riket. I denna underjordiska rörelsens led växer en militant elit fram, som kanske snart måste ta ansvar för vårt folk, för vilket dessa kämpar fortfarande i dag går igenom ockupationsrepublikens fångelser. Här skapas en ny typ av människa som inte har någonting, men ingenting, att göra med de korrupta, ansvarsskygga "dignitärerna" i den västtyska rumpstaten. De nya

herrarna kommer att vara hårda, stolta över sina övertygelser och över de uppoffringar de tvingats göra; de kommer att älska sitt folk och inte förråda det; de kommer att känna till fattigdom och förtvivlan, men ha lärt sig att viljan tvingar fram allt. De kommer att vara stålsatta av förföljelserna, de kommer att känna till och konfrontera sina motståndare: **DE ÄR DET NYA TYSKLAND!**

Den nationalsocialistiska idén om Volksgemeinschaft innehåller en helt annan idé om revolution än vad demokratin en gång hade och bolsjevismen fortfarande representerar. När vi nationalsocialister talar om revolution handlar det inte om urskillningslös slakt, inte om blodbad och gamla uppgörelser, utan om en helt ny början, om försoning mellan alla tyskar i en tysk stat. Det nationella upproret den 30 januari 1933 passerade utan att en enda fönsterruta krossades. Det var förvisso en av de mäktigaste revolutionerna i världshistorien, men förvisso också den minst blodiga - inte att jämföra med blodskulden hos demokraterna 1789 eller den bolsjevikiska oktoberrevolutionen 1917!

Denna princip gäller också för dagens nationalsocialistiska rörelse. Vår andra revolution kommer att vara ett stort erbjudande om försoning, som omfattar alla tyskar! En allmän amnesti kommer att tömma fängelserna, alla kommer att få chansen att bevisa sig i den nya staten för alla tyskar - de tidigare brottslingarna såväl som de politiska motståndarna från igår. Först när detta förtroende är besviket kommer de att slå till, som bara nationalsocialister kan slå till: **Snabbt, hårt, skoningslöst och grundligt!**

Brottslighet kommer att bekämpas med energi, hög- och landsförrädare kommer att skjutas, anti-tyska krafter kommer att bekämpas. Ett nytt, revolutionärt rättssystem kommer att ersätta den borgerliga jurisdiktionen och, i enlighet med folkdomstolens stadgar, vägledas av endast en princip:

DET SOM ÄR RÄTT ÄR DET SOM ÄR BRA FÖR DET TYSKA FOLKET!

Naturligtvis har vi nationalsocialister lärt oss av nederlaget 1945. Vi vet idag att vi förlorade för att vi i den nationella vansinnet 1933 inte tog hänsyn till att en avgörande motståndare fortfarande levde: **reaktion!**

Det var den reaktion som slutligen besegrade nationalsocialismen, gjorde segern i världskriget omöjlig genom en avgrund av förräderi och därmed drev det tyska folket in i den största katastrofen i dess moderna historia: **Till kollaps.**

I unga nationalsocialisters hjärtan brinner idag hatet mot reaktionen, mot den klick av borgerligt konservativa som vet att anpassa sig så kvickt och som, även efter en förnyad seger, återigen kommer att strömma in i rörelsens led, bara för att driva den mot avgrunden när lyckan hotar att vända. Detta får inte hända igen; tusentals

unga kämpar som vet vad som står på spel står för denna ed!

Vi nationalsocialister kommer inte längre att lita på denna grupp, inte längre använda deras tjänster. Borgarklassen hör hemma på historiens dynghög - men framtiden tillhör revolutionärerna! Vi alla, nationalsocialister, tyska patrioter och frihetskämpar, bekänner oss till idén om den andra revolutionen. Att den tyska frihetsrörelsen kan krossa bolsjevismen bevisade vi 1933; att den också kommer att övervinna reaktionen för att fullborda den tyska revolutionen, det är Ernst Röhm's arv, som frihetskämparna i den nya generationen kommer att uppfylla.

Nationella socialister är socialister, dvs. de söker en nationell tysk väg in i en socialistisk gemenskap. De söker därför en sammansmältning av de två stora revolutionära strömningarna i vår tid - sammansmältningen av nationalism och socialism. Så länge borgerliga nationalister och revolutionära socialister står inför varandra som oförsonliga fiender, kommer det kapitalistiska systemet att använda denna fiendskap för sin egen överlevnad. Endast en revolutionär rörelse som utnyttjar den nationella frågans explosiva natur lika mycket som den kraftfullt står upp för de missgynnades intressen kommer att övervinna detta system. Socialism är inte klasskamp. Socialism är den gemensamma kampen för ett folks alla klasser och stånd för ett anständigt liv!

Framtidens problem är enorma. De kan bara lösas om alla hjälps åt :

Företagaren och arbetaren, studenten och lärlingen, den anställde och bonden, förenade av stålbandet i en enda, allomfattande rörelse, vars experter söker verkliga lösningar och inte förvirrar problemen. Arbetskraften i en nation på 80 miljoner, dess uppfinningsrikedom, dess flit, använd i alla tyskars intresse - det är tysk socialism!

Marxisterna misstänker att det kapitalistiska systemets djävul är det privata ägandet av produktionsmedlen. De nationaliserar och tror sig därmed ha löst problemet, hjälpt en bättre framtid att bryta igenom. Men i grunden är allt sig likt:

Råvaror är dyra och knappa, människor har ingen lust att arbeta, en enorm planeringsapparat fattar dyra felbeslut, ekonomiska problem förvandlas till permanenta kriser. Ingen ekonomi som styrts av marxister har visat sig vara mer kapabel än de kapitalistiska systemen i väst. Många drar slutsatsen att kapitalismen är det bästa och accepterar ödmjukt dess kriser.

Har du verkligen glömt allt?

Att nationalsocialismen på bara två år tog bort sex miljoner arbetslösa från gatorna, att det inte förekom några strejker och att den tyske arbetaren ändå för

första gången var en jämlik medborgare och inte längre en exploaterad proletär, att företagarna förblev ägare till sina fabriker och att en central förvaltning och styrning av ekonomin ändå garanterade rättvisa; att arbetstagare för första gången kunde resa utomlands i stort antal, att de sociala förmånerna var föredömliga, att alla yrken respekterades och att ingen såg ned på andra för att de skulle utföra enklare arbete, att prestationer räknades, inte skolbetyg, att den tyska ekonomin gick på högvarv och ändå behövdes inga utländska arbetstagare, att Tyskland var oberoende av den kapitalistiska världsekonomin och ändå gick det bra för alla, har ni glömt allt detta, ni tyskar? Det var tysk socialism, resultatet av bara sex års fred i en nationalsocialistisk stat!

Jag är ingen teoretiker och jag vill inte vara det. Det är inte min avsikt att ge en introduktion till nationalsocialistisk ekonomi. Men jag skulle ändå kort vilja belysa några punkter som konstituerar utvecklingen av en nationalsocialistisk nationalekonomi. Kärnpunkten är idén om den korporativa staten. Nationalsocialismen förnekar inte existensen av olika skikt och klasser och deras olika intressen. Men den följer inte marxismens påstående att det i slutändan bara finns två klasser, bourgeoisien och proletariatet, som måste konfrontera och kämpa mot varandra. Det följer inte heller det kapitalistiska argumentet att allas kamp mot alla, som kallas "krafternas fria spel", automatiskt måste leda till den bästa och mest rättvisa lösningen.

Nationalsocialismen anser att en övergripande kontroll av ekonomin är nödvändig för att förhindra att dyra felbeslut går överstyr, att helt värdelösa saker produceras medan andra inte produceras eftersom det inte skulle vara ekonomiskt lönsamt. För att göra en övergripande kontroll möjlig måste nationalsocialismen sätta stopp för "krafternas fria spel", det nuvarande ekonomiska kaoset. Alla redan existerande yrkesföreningar och intressegrupper kommer att införlivas i stora institutioner som organiseras efter objektiva linjer, företagen, där arbetsgivare, arbetstagare och representanter för den nationalsocialistiska rörelsen kommer att vara lika representerade. Den enskilde medborgarens medbestämmande och medansvar kommer i framtiden att ske genom dessa korporationer, inte längre genom partier som bekämpar varandra och ställer sig i vägen för varandra.

Människor föds inte in i partier, utan de föds in i en familj, växer upp i en stad, en by, en region och tillbringar större delen av sitt liv på sin arbetsplats. Detta är de naturliga organismerna i ett samhälle där individen kan och måste ha något att säga till om. Partier är något onaturligt, splittrande. De är anakronistiska! Men det är genom dessa företag som planeringen och kontrollen av hela den nationella ekonomin sker. Nyckeln till marxistisk ekonomisk politik är ägandet av produktionsmedlen. Planeringskaoset i de

kommunistiska staterna är ett tillräckligt bevis på att denna idé är felaktig.

Nyckeln till kapitalistisk ekonomisk politik är "krafternas fria spel". Den växande krisen i den västerländska ekonomin motbevisar även denna idé. Nyckeln till den nationalsocialistiska ekonomiska politiken är å andra sidan förfoganderätten över produktionsmedlen. Detta innebär att den berörda företagaren måste underkasta sig statens planeringsbeslut, som utarbetades i ömsesidig överenskommelse i företagen, och därmed inte längre har fri förfoganderätt över sina produktionsmedel, men han förblir ägare, därför fortsätter han att ha ett egenintresse av att arbeta bra och billigt för att tjäna bra.

Det är vår lösningsmodell, den tyska socialismen:

En ekonomisk planering som även fortsättningsvis ger en privat organiserad nationalekonomi möjlighet att utvecklas fritt - inom ramen för statliga planeringsbeslut. Endast om entreprenören går över gränsen kan en statlig kommissionär i undantagsfall utses, efter samråd med hans företag. Under alla omständigheter förblir dock den privata egendomen intakt; den är motorn i en välfungerande nationell ekonomi. En nationalekonomi som byggs upp på detta sätt garanterar att alla delar av det nationella livet kan styras i en riktning.



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seit langem haben die Kapitalisten die Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Mehrfache von Massenmord, Verbrechen, Verfolgung und Verdrängung haben nicht ausgereicht, die Kräfte der gesamten Welt unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu vernichten.“

Alle Nationalsozialisten sind weniger affektive Völker- und Rassenmenschen als ein Schicksal im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Der Kampf ist eine ständige Gegenwart, aber die Größe des bekämpften Völkertods ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der vornehmste Gegner ist aber dabei, dem Völkertod – gegen alle weißen Völker (?) – zu begegnen. Seine Mittel sind Entnazifizierung, Überfremdung und Assimilation.

Ein „Gegner“ oder „Gegner“, ist im Weltkrieg oder im Straßenkampf, als ein Propagandakrieg, bewaffnet oder unbewaffnet, ist anders. Am Ende Nationalsozialisten hat seine Pflicht!

Hail Hitler!
Gottfried Lueck




NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 19.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är uppenbartigen filosofiska och konstruktörande.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag försöker fortfarande uppdatera fotograferiet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligbetens Armé (www.movingthearmy.com/truth.htm) Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut minifält av information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som om man är en arkivling som gräver upp det begravningsförhållanden. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att




the NEW ORDER

Number 179 (133) Founded 1978 April 26, 2022 (133)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight with us side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-orientation.

Whether "illegal" or "legal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gottfried Lueck



NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk
Hundratals böcker på över ett dussin språk
Över 300 webbsidor på dussintals språk



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!