



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org

#1119

24.08.2024 (135)

Michael Kühnen

NSDAP's program Nyligt kommenteret

Del 6

13

NATIONALISERINGER

"Vi kræver nationalisering af alle (indtil videre) allerede socialiserede virksomheder (trusts)."

Marxismen anser den private ejendomsret til produktionsmidlerne for at være den afgørende hindring for opbygningen af et socialistisk samfund og retfærdiggør udbytning med såkaldt "merværdi", som kapitalisterne opnår ved at udbytte arbejdernes arbejdskraft, fordi entreprenørens profit altid er større end de penge, der bruges på arbejdernes arbejdskraft (lønninger).

Hele denne teori holder ikke vand:

Det er ikke merværdien, der er kilden til udbytning, men rentens trældom. Den er skyld i, at ikke kun arbejderne, men hele den nationale økonomi bliver udnyttet til fordel for skjulte finansielle kræfter.

Privat ejerskab af produktionsmidlerne er heller ikke en hindring for opbygningen af den tyske socialisme:

Ægte socialisme er ikke baseret på tanken om lighed, men på tanken om retfærdighed! Derfor er det ikke målet for et socialistisk folkesamfund at eliminere alle lag og forskelle i indkomst. Stræben efter rigdom og besiddelser er på alle måder en etisk begrundet motor i nationaløkonomien - men kun så længe den ikke er rettet mod det fælles bedste, eller skal muliggøres og fremmes af arbejds- og ubesværet indkomst!

NSDAP er ikke imod privat ejendomsret - ikke engang privat ejendomsret til produktionsmidlerne. Det har heller ingen indvendinger mod, at iværksætteren trækker så mange penge ud af sin virksomhed, som hans præstation berettiger til. De øvre og nedre indkomstgrænser er fastsat af den nationalsocialistiske Volksstaat på en sådan måde, at de er tilstrækkelige til at få en Volksgenosseren - iværksætter eller ej - til at yde det størst mulige bidrag til Volksgemeinschaft, men også til at forhindre opretholdelsen eller dannelsen af nye sociale klasser.

I øvrigt kontrollerer den nationalsocialistiske folkestat ikke EJENDOMMEN, men derimod herredømmet over produktionsmidlerne. Det betyder:

Iværksætteren bevarer kun råderetten over sin virksomhed, så længe han forvalter den inden for rammerne af det nationale samfunds interesser og statens økonomiske planer. Hvis hans aktiviteter er i modstrid med dette, eller hvis hans præstationer er utilstrækkelige, bliver en statslig kommissær betroet den midlertidige ledelse, indtil iværksætteren viser sig tilbøjelig til at arbejde i overensstemmelse hermed, eller indtil han i forbindelse med nationalisering også fratages ejerskabet af produktionsmidlerne.

Men en sådan foranstaltning er en undtagelse, da det er usandsynligt, at en iværksætter bevidst vil fremprovokere en sådan statslig indgriben.

Den nationalsocialistiske folkestat gør brug af økonomisk planlægning til styring af nationaløkonomien - dog ikke af individuelle planer efter marxistisk forbillede, som undertrykker ethvert individuelt initiativ, men ved hjælp af en overordnet plan, som følger princippet:

Det, der planlægges, er ikke det, der kan planlægges, men det, der skal planlægges.

Men for at kunne gennemføre en sådan rammeplanlægning har den nationalsocialistiske folkestat brug for en direkte indflydelse på økonomien, også uden i hvert enkelt tilfælde at skulle ty til de komplicerede instrumenter med at udpege statslige kommissærer. Det er derfor nødvendigt, at nøglesektorer i den

ationale økonomi overføres til statseje og dermed påvirkes direkte.

Det omfatter først og fremmest alle monetære virksomheder, såsom banker, forsikringsselskaber osv., da staten skal have total kontrol over alle monetære områder og finanser.

I sit partiprogram kræver NSDAP også nationalisering af alle virksomheder, der allerede er blevet socialiseret, da deres ofte anonyme ejerskab udgør en fare for nationaløkonomiens frihed - især fordi der alligevel ikke længere findes et klart privat ejerskab, der kan fungere som motor (ledelsen ligger her heller ikke længere hos en dynamisk iværksætterpersonlighed, men hos en ledelse, der arbejder uafhængigt af aktieejere og lignende). Desuden er sådanne virksomheder som regel de store, økonomisk og politisk vigtige virksomheder, som den nationalsocialistiske stat kræver fuld kontrol over med det formål at styre økonomien.

Alt i alt er den nationalsocialistiske nationaløkonomi altså en delvis privat, delvis nationaliseret form for økonomi, som styres ved hjælp af en generel rammeplanlægning, men hvor den ansvarligt anvendte private ejendomsret til produktionsmidlerne vil bevare sin plads, så længe den ikke vender sig mod det nationale samfunds interesser.

Erhvervsvirksomheder i klart privat ejerskab - især i de uafhængige middelklasser - er derfor ikke kun ikke imod, men nyder som motor for den nationale økonomi særlig støtte fra den nationalsocialistiske folkestat.

14 OVERSKUDSDELING

"Vi kræver overskudsdeling i store virksomheder".

NSDAP går ind for dannelsen af privat ejendom, så længe det ikke fører til fremkomsten af skarpe klassebarrierer og ikke vender sig mod det nationale samfunds interesser. Især skal almindelige menneskers akkumulering af rigdom fremmes, hvilket ikke nedbryder klassebarrierer, men nedbryder dem, og ikke skader det nationale fællesskab, men gavner det.

Til dette formål kræver NSDAP overskudsdeling i store virksomheder. Begrænsningen til sådanne forklares med, at små og mellemstore virksomheder, der som regel er klart privatejede og beskyttet som sådan, ikke vil blive rørt. Af hensyn til retfærdigheden i det nationale fællesskab er det dog en selvfølge, at de medlemmer af det nationale fællesskab, der ikke er ansat i store virksomheder, ved

hjælp af juridiske kompensationsforanstaltninger sikres, at de også får del i den nationale rigdom.

Under alle omstændigheder er overskudsdeling i store virksomheder klart rettet mod de hidtil socialiserede virksomheder, som nationaliseres af den nationalsocialistiske folkestat. En sådan overskudsdeling giver kun mening som deltagelse i virksomhedens produktive aktiver, for på denne måde fremmes arbejderens tilknytning til sit arbejde, og hans helt personlige interesse i succes vækkes, da hans overskudsdeling afhænger af den konkrete profit, der opnås.

Alle nationaliserede virksomheder, der giver et betydeligt overskud, bliver derfor hurtigt reinkorporeret, og denne gang udstedes halvdelen af aktierne til arbejderne som umisteligt ejerskab af produktionsmidlerne, den anden halvdel til den tyske arbejderfront. På den måde bliver Betriebsgemeinschaft og DAF ejere af virksomheden.

Undtaget fra denne regulering er alle virksomheder, der tjener penge, såvel som alle dem, der forfølger almennyttige formål og derfor uundgåeligt opererer mere eller mindre med tab. Der er også lavet lovbestemte kompensationsregler for de ansatte for deres deltagelse i den nationale rigdom.

Da råderetten over produktionsmidlerne i den nationalsocialistiske folkestat - bortset fra ekstreme undtagelser - fortsat er bundet til privatejendommen, betyder det for de store virksomheder, der overgår til arbejdere, at fabriksfællesskabet og DAF er herrer over virksomheden, da de er blevet ejere. Derfor fører profitdeling uundgåeligt til medansvar for folkekammeraten i hans virksomhed. Dette medansvar udøves af samarbejdsudvalg, hvis beføjelser udvides, og som er sammensat på basis af en tredjedels paritet:

En tredjedel af bedriftsrådene udpeges af staten, en tredjedel af den tyske arbejderfront som protektor og repræsentant for den tyske arbejdsstyrkes interesser som helhed, og en anden tredjedel vælges direkte af fabriksarbejderne.

For at forhindre, at de øvrige arbejdere stilles ringere, indføres et lignende medansvar i nationaliserede og private virksomheder over en vis størrelse - i nationaliserede virksomheder sammensættes samarbejdsudvalget på samme måde som i de socialiserede virksomheder, der er overgået til arbejderejerskab. I private virksomheder er samarbejdsudvalgene sammensat af en tredjedel repræsentanter for virksomheden, fagbevægelsen og virksomhedens ansatte.

På denne måde, med akkumuleringen af rigdom hos folkets kammerat, fremmes hans medansvar og overskudsdeling i folkets rigdom på samme tid, og således opbygges det sande folkelige samfund.

15 PENSIONER

"Vi opfordrer til en generøs udvidelse af pensionsordningen."

Den nationalsocialistiske folkestat er baseret på det etiske princip om arbejde, hvilket fører til realiseringen af det populære ordsprog:

Hvis du ikke arbejder, skal du ikke spise!

De elementer i menneskekroppen, som er skadelige for folket, og som ikke kan vænne sig til ærligt arbejde, der er nyttigt for samfundet, bliver elimineret som asociale parasitter og sat til tvangsarbejde. Også de tvinges således til kun at spise, når de har gjort sig fortjent til det gennem deres arbejde.

Undtagelser er de medlemmer af folket, som uden egen skyld endnu ikke eller ikke længere er i stand til at deltage i arbejdsprocessen - dvs. især børn, for hvem NSDAP-programmet kræver den bedst mulige uddannelse, mennesker, der er syge uden egen skyld, som naturligvis plejes af Volksgemeinschaft, mens NSDAP generelt kæmper for opløftning af Volksgesundhelt, men frem for alt de gamle medlemmer af folket, som skal plejes "generøst" i overensstemmelse med det nuværende punkt 15 i partiprogrammet!

På denne måde udtrykker partiet sin ekstraordinære respekt for livsværket hos mennesker, der trofast og pålideligt har opfyldt deres pligt til at arbejde gennem hele deres voksne liv. De bliver ikke - som i kapitalismen - skubbet ud på kanten af samfundet som uproduktive ædere, men i den nationalsocialistiske folkestat nyder de en alderdom, der er præget af samfundets respekt for deres livsværk, og som kan formes uden økonomiske bekymringer.

Det nuværende pensionssystem er dødssygt og uretfærdigt. Det skal reorganiseres fuldstændigt:

En retfærdig og generøs alderspension skal være baseret på princippet om, at den tyske statsborger bestemmer størrelsen af sin alderspension med sit eget livsarbejde - jo bedre han har arbejdet på sin plads og efter sine evner, jo højere har hans indkomst været. Denne indkomst skal fortsat udbetales fuldt ud som pension til ham, når han trækker sig tilbage fra arbejdslivet! Alt andet ville være uretfærdigt, fordi han kun kunne forstå en reduktion af sin indkomst som en straf for aldringens biologiske skæbne, hvilket ville være en hån mod enhver følelse af retfærdighed.

For enlige kvinder i alderdommen indføres en generøs folkepension som en standardpension, hvis beløb dog stiger for hvert barn, kvinden har født og opdraget i løbet af sit liv. Disse børnepræmier vil også blive udbetalt til de kvinder, der stadig bor sammen med deres mænd i alderdommen og derfor ikke er berettiget til folkepension, men som alligevel skal have anerkendelse for deres livsværk som mødre.

Pensionerne udbetales direkte fra statsbudgettet, og den nationalsocialistiske folkestat står således inde for sikkerheden og størrelsen af udbetalingerne. De nødvendige midler skaffes gennem en pensionskat - de hidtidige sædvanlige fradrag fra lønnen til pensionsforsikring er udeladt.

Det nye pensionssystem medfører betydelige byrder for Volksgemeinschaft, især så længe eftervirkningerne af nutidens faldende fødselstal fortsætter. Men disse byrder er en æresopgave for Volksgemeinschaft og vil blive værdsat i overensstemmelse hermed.

16

FREMME AF SMÅ OG MELLEMLIGE VIRKSOMHEDER

"Vi kræver skabelsen af en sund middelklasse og dens bevarelse, øjeblikkelig kommunalisering af de store stormagasiner og deres udlejning til billige priser til småhandlende, skarpeste hensyntagen til alle småhandlende i leverancer til staten, provinser eller kommuner."

NSDAP ser privat ejendom og menneskets naturlige stræben efter profit som motoren i en sund nationaløkonomi. Det kæmper kun for indførelsen af øvre og nedre indkomstgrænser for at forhindre dannelsen eller opretholdelsen af bratte klassebarrierer, for den konsekvente afskaffelse af al arbejdsløs og ubesværet indkomst og for det faktum, at privat ejendom aldrig kan være rettet mod det fælles bedste. Men for resten går den ind for bevarelse af privat ejendom - selv af produktionsmidlerne under de kendte begrænsninger - og generøs aflønning af de folkekammerater, der opnår toppræstationer i deres sted. De, der har erhvervet sig rigdom gennem hårdt arbejde og håndterer den ansvarligt, har intet at frygte!

NSDAP ønsker dog ikke kun at bevare hårdt optjent privat ejendom, men også at fremme dannelsen af privat ejendom på et bredt grundlag - for eksempel gennem overskudsdeling for arbejdere i store virksomheder og andre former for deltagelse i den nationale rigdom.

Men som det tyske nationalfællesskabs parti er NSDAP's opmærksomhed ikke

kun rettet mod de völkisch, der har travlt, og massen af lønmodtagere, som ofte er dårligt stillede under kapitalismen, men det går også resolut ind for at bevare og fremme de sunde middelklasser.

En sund middelklasse er en kilde til styrke for det nationale samfund.

NSDAP's forsvar for middelklassen er ofte blevet misforstået, så man indimellem ligefrem har villet misforstå partiet som et småborgerligt middelklasseparti - en virkelig grotesk misforståelse!

Faktisk bekæmper NSDAP resolut alle farer og tendenser til proletarisering af middelklassen - en middelklasse knust mellem en profithungrende overklasse og en udbyttet arbejderklasse ville være en katastrofe for Volksgemeinschaft og føre til den nådesløse og selvdestruktive klassekamp, som marxisterne venter så ivrigt på. Ødelæggelsen af middelklassen ville gøre den nationalsocialistiske bevægelses enorme oplysningsarbejde over for Volksgemeinschaft meget vanskeligt, måske umuligt.

Bevarelsen af middelklassen giver imidlertid overklassen et eksempel og en påmindelse om ikke at miste kontakten med folket og ikke at gå imod deres interesser, og giver arbejderklassen håb om også at opnå velstand gennem deres eget arbejde og støttet af vores partis sociale program.

I den henseende stræber NSDAP efter et nationalt fællesskab baseret på middelklassen, hvor den herskende klasse og arbejderklassen ikke er adskilte klasser, der enten svælger i luksus eller er forarmede, men et dynamisk fællesskab med flydende overgange. NSDAP er dog ikke et småborgerligt middelklasseparti, men et nationalsocialistisk arbejderparti:

Lige så resolut som den bekæmper proletariseringen af middelklassen, lige så resolut forhindrer den borgerliggørelsen af arbejderklassen! Den middelklasse, som NSDAP stræber efter, er ikke længere borgerlig, men præget af det etiske princip om arbejderklasse, om at arbejde for det nationale fællesskab! Middelklassen karakteriserer altså en tilstræbt indkomst- og formuesituation, men ikke en eksemplarisk livsstil. Middelklassen skal bevares og fremmes økonomisk, men dens indstilling til livet skal formes på ny af arbejderklassen. Vi ser derfor i middelklassen den økonomiske, men i arbejderklassen den etiske rygrad i opbygningen af et ægte nationalt fællesskab.

En væsentlig del af middelklassen er den økonomiske sektor for små og mellemstore virksomheder samt de mest forskelligartede serviceydelser. Især denne sektor er udsat for en stor fristelse til en parasitisk livsstil. Det er ikke for ingenting, at den "handlende" er den typiske modsætning til "arbejderen".

Og alligevel er den selvstændige handels- og serviceindustri vigtig for det nationale fællesskab. Men den må - ligesom alle andre lag i vores nationale krop - underlægge sig den jernlov og det arbejdsprincip, som den nationalsocialistiske folkestat vil gennemtvinge. I den nye orden vil købmanden og den lille håndværker også blive en arbejder for og i det nationale fællesskab.

Under denne betingelse vil han gennem de krav, der er nævnt i punkt 16, blive økonomisk stabiliseret og betragtet og anerkendt som et respekteret medlem af det nationale fællesskab. Enhver borgerlig holdning eller endda parasitære udskejelser vil da for længst være overvundet, og han vil være blevet en ægte kammerat af folket. I den forstand kæmper Det Nationalsocialistiske Arbejderparti for den tyske middelklasse!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

Seit dem Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Inhaltsstoffe von Mäxemann, Vererbung, Verfügung und Vererbung haben nicht nur gemacht, das Karte die gleiche Idee unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.

Alle Nationalsozialisten sind weniger erbliche Volk- und Rassenmenschen als ein Schüler an Schüler im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Die Erziehung ist erst stärker geworden, aber die Gültigkeit des biologischen Volkstums ist heute noch viel stärker als in der Vergangenheit.

Die unvermeidliche Gegner sind aber dabei, die Volkstümer - gegen alle weißen Völker (-) zu bekämpfen. Seine Mittel sind Erziehung, Überzeugung und Kampferziehung.

Die "Rassen" oder "Völker" sind im Weltkrieg und im Kampferziehung, als sie Propagandamaterial bewahren oder auf einem Nationalsozialisten werden. An jeder Nationalsozialisten ist seine Pflicht!

Hilf Hitler!
Gottfried Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligt filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are anti-White immigration, culture dilution, and re-orientation.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottfried Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



SS Defender against Bolshevism
by Reichsführer SS Reichlich Klumler
FOR-DANMARK! MOD BOISHEVISMEN!
Translated from the SS Original

John Stedden Der Dritte Farnes Book
The Poisonous Mushroom
Translated from the Third Reich Original
Der Giftpilz

Reichlich Bekkeman
Hitler in Italy
HITLER in ITALIEN
English / German Deutsch / English

SS Viewpoint - Vol. 9
Wife and Family

Theodor Fritsch
The Sins of High Finance

Luftwaffe War Art
Die Luftwaffe im Bild
English - German / Deutsch - English

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!