



# **NS Nyhedsbrev**

**NSDAP/AO : PO Box 6414**

**Lincoln NE 68506 USA**

**[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)**

#1114

20.07.2024 (135)

**Michael Kühnen**

## **NSDAP's program Kommenteret igen**

**Del 1**

### **FORORD**

NSDAP's 25-punktsprogram af 24.2.1920 er den nationalsocialistiske bevægelses GRUNDLOV par excellence!

Dets betydning er enorm. I praksis er de 25 punkter hjertet og meningen med livet for det nationalsocialistiske parti:

NSDAP's grundlæggelsesdag anses for at være den 24.2.1920, den dag, hvor de 25 punkter blev proklameret - Adolf Hitler beskrev denne dag med bevægende ord i MIN KAMP! En ny tro var blevet proklameret, og fra da af strømmede den ind i det tyske folk som en udtømmelig strøm af kraft! I 1925 erklærede NSDAP's generalforsamling programmet for "uforanderligt" for at vise, at dette ikke bare var et hvilket som helst partiprogram, men det urokkelige og uforanderlige fundament for en politisk tro, for et verdenssyn, der ville ændre tiderne! Adolf Hitler besluttede i 1941, at alle fremtidige ledere af det tyske folk og rige skulle tages i ed på de 25 punkter. Og i selve programmet lover partiets ledere at kæmpe for dets realisering med fare for deres liv. Endelig fastslår programmet også, at NSDAP efter dets opfyldelse vil blive opløst, da det så vil have løst sin opgave blandt det tyske folk.

Alt dette viser, hvilken betydning de 25 punkter har og altid vil have i det nation-  
alsocialistiske partis liv!  
Selv om programmet i sig selv er uforanderligt, skal det altid tages op, forstås og  
forklares på ny i  
henhold til den skiftende situation for at forblive forståeligt for folket i vores na-  
tion: Programmet er uforanderligt - men dets fortolkning udføres af partiledelsen i  
henhold til den skiftende situation og udgør grundlaget for den respektive par-  
tilinje.

I NSDAP's historie har der således indtil videre været to officielle kommentarer til  
de 25 punkter:

Den første var af Gottfried Feder og forblev gyldig indtil begyndelsen af Det  
Tredje Rige, den anden af Alfred Rosenberg, som bestemte den gyldige partilinje  
indtil 1945.

Fyrre år er gået siden da. En ny generation er vokset op, verdenssituationen har  
ændret sig fuldstændigt, og den nationalsocialistiske bevægelse står over for en  
helt anden situation.

Vores generations opgave er at kæmpe for genoprettelsen af NSDAP. Og igen, et  
nyt NSDAP kan kun finde sin eksistensberettigelse i opfyldelsen af de 25 punkter,  
der er uforanderligt gyldige som grundlov!

Men efter fyrre år kræver programmet naturligvis en helt ny kommentar, så de  
uforanderlige sandheder bag de tidsbundne formuleringer bliver tydelige, og så de  
igen kan strømme ind i vores folk som en strøm af styrke og dermed gøre den  
anden revolution mulig!  
Men kun den legitime partiledelse i et nystiftet NSDAP har ret til at fastlægge den  
nye partilinje med en officiel kommentar til programmet og til at erklære og  
håndhæve den som bindende for alle nationalsocialister! Jeg tiltager mig ikke  
denne ret, og det kan og skal vores tankefællesskab heller ikke gøre.

Min kommentar til 25-punktsprogrammet skal derfor forstås som en foreløbig bro  
mellem det gamle og det fremtidige parti. Et forslag og en antydning, der kan pege  
på, hvilken retning vores bevægelse kan tage for at gøre de 25 punkter mere  
forståelige som grundlag for vores politiske arbejde og give dem deres gamle  
betydning tilbage.

Denne kommentar er naturligvis ikke en uforpligtende meningstilkendegivelse:

Vores fællesskab i den NYE FRONT er i dag praktisk talt den nationalsocialistiske  
bevægelse - selv om den kun dækker en del af de organiserede nationalsocialister,  
er der ingen alvorligt voksende politisk kraft uden for dens rækker, der kan

bestride dens bevidsthed om at være den virkelige arvtager til den gamle og den virkelige kerne i det nye NSDAP!

Den foreliggende kommentar præciserer på bindende vis den politiske linje og forståelsen af partiprogrammet, som vores fællesskab anser for meningsfuld og nødvendig. Stolte over, at det nye parti en dag vil opstå fra vores rækker, er vi også overbeviste om, at dette parti i vid udstrækning vil vedtage og videreføre den foreliggende tredje kommentar til de 25 punkter. Derfor er det følgende arbejde en historisk begivenhed - udviklingen mod det nye fundament er kommet så langt og har stabiliseret sig så meget, at det nu er på tide med den nye kommentar til de 25 punkter umiskendeligt at annoncere vores krav på politisk lederskab og at angive den sandsynlige udvikling, som viljen til at forme den nye generations nationalsocialistiske bevægelse vil tage.

Michael Kühnen  
JVA Butzbach, 20.11.1985/96 JdF

## **NATIONALSOCIALISMEN OG PARTIET**

Nationalsocialismen er et verdensbillede og en livsholdning: dens verdensbillede er den biologiske humanisme, som søger at opnå viden om menneskets natur og realisering af alle dets evner og kapaciteter. Da mennesket først og fremmest er et levende væsen blandt andre og ligesom dem underlagt naturens love, definerer vores verdensbillede mennesket biologisk:

Mennesket er et naturligt væsen med en biologisk disposition til at skabe kultur, og det er kun levedygtigt som et fælles væsen.

Mennesket realiserer sig udelukkende i fællesskabet - i de naturlige fællesskaber som familie, folk og race og i de kulturelle fællesskaber som parti, stat og imperium. Fællesskabet står i centrum for den nationalsocialistiske idé - dets overlevelse og videreudvikling i overensstemmelse med arten og naturen.

Men det skal være mere end blot et teoretisk krav og en realisering. Det skal give ekko i den enkeltes liv og realiseres. Det kræver en livsholdning, der bevarer den europæiske idealismes tradition og realiserer den på en nutidig måde - det kræver mennesker, der ikke er tilfredse med tilfredsstillelsen af deres egne små private længsler og ønsker, men som står op for værdier og ideer, der overskrider deres liv, opfylder det og giver det mening. Denne værdiidealisme finder sit nationalsocialistiske udtryk i arbejderens livsholdning, hvor vi betragter ethvert medlem af folket som en arbejder, der på sin plads og efter sine evner efter bedste evne går ind for det nationale samfunds overlevelse og videreudvikling og

arbejder for dette.

Det vigtigste fællesskab i menneskets liv er dets folk: Gennem blod, sprog, kultur og historie er mennesket uløseligt bundet til sit folk - kun i det kan det realisere sig selv og leve et meningsfuldt liv. Det er derfor, nationalsocialismen er en völkisch idé.

Målet for den nationalsocialistiske idé er derfor et nationalt fællesskab af arbejdere, der arbejder for deres folk og derved fuldt ud realiserer alle deres evner og talenter, indtil de er blevet, i overensstemmelse med Førerens ord, "den reneste legemliggørelse af ordet race og personlighed" - et nationalt fællesskab, der for sin del, gennem udviklingen af alle sine indre rigdomme og talenter, producerer en høj kultur i overensstemmelse med sin art og natur, som kan og bør forme det næste årtusind!

Men de mennesker, der skal skabe denne avancerede civilisation, er som medlemmer af den ariske (hvide) race og deres folk ganske vist bærere af en fælles biologisk arv, en fælles racemæssig genetisk sammensætning, men som individuelle mennesker er de også uendeligt forskellige og varierede. Mennesker er ikke ens, men meget forskellige - selv folk i en nation, uanset hvor meget de har til fælles biologisk.

I den nye orden, vi stræber efter, er disse mennesker imidlertid ikke kun forenet af deres biologiske natur som folkekammerater, men også af det nationalsocialistiske verdensbillede af biologisk humanisme og værdiidealismens holdning til livet, arbejderklassen som etisk princip. Derfor skader det heller ikke, men udgør tværtimod et nationalt fællesskabs mangfoldighed og indre rigdom, når hver national kammerat på dette grundlag realiserer sine egne ideer om et liv i overensstemmelse med sin natur, sit sindelag og sin karakter: Nationalsocialismen producerer hverken kollektive mennesker eller forbrugerrobotter, men derimod nationalt bundne personligheder, frie mennesker!

Men vi er stadig uendeligt langt fra denne nye orden, som ikke opstår af sig selv, men må tilkæmpes og gennemtvinges mod tusind og én modstand! Derfor er det ikke nok for folkets kammerat at acceptere nationalsocialismen for sig selv som verdensbillede og livsholdning - sådan som han forstår den og stræber efter den som mål. Så ville nationalsocialismen falde fra hinanden i hundredvis af uforpligtende sekter og tankefællesskaber. I dagens minusverden og indtil den magtpolitiske realisering af en ny orden har den nationalsocialistiske idé brug for en militant fortrop for det kommende Volksgemeinschaft, som kan føre den politiske magtkamp sejrrigt. Det er det nationalsocialistiske parti!

Partiet fratager ikke nationalsocialismen dens frihed til at tænke og føle, men det

kræver en militant disciplin, der bestemmer dens handlinger! Det gør det på grundlag af et program, hvis realisering fører til den nye orden.

Partiets opgave er at fortolke dette program og med udgangspunkt i det at gennemtvinge en partilinje, som er bindende for alle nationalsocialister, og som fører til realisering. I forhold til det enkelte partimedlem har partiet altid ret - ikke fordi enhver beslutning altid skal være rigtig, men fordi målet er rigtigt, og kun partiet gør det muligt at nå målet. For den nationalsocialistiske bevægelse i Tyskland er NSDAP partiet, og de 25 punkter er det program, som skal realiseres, og som partilinen skal bygge på!

## **INTRODUKTION**

**"De 25 punkter i NSDAP's program". Det tyske arbejderpartis program er et tidsprogram. Lederne nægter at opstille nye mål, efter at de mål, der er sat i programmet, er nået, med det ene formål at gøre det muligt for partiet at fortsætte med at eksistere ved kunstigt at øge massernes utilfredshed."**

Allerede indledningen til partiprogrammet viser, at det nationalsocialistiske parti ikke kan sammenlignes med andre:

I det liberal-kapitalistiske system er de statsbærende partier rene interessegrupper - de forfølger individuelle interesser hos bestemte grupper, klasser og foreninger og deres egne magtinteresser. Deres programmer tjener begge mål: De er designet til at tilfredsstille disse individuelle interesser og samtidig til at vinde mange vælgere for at sikre så meget indflydelse som muligt til partiapparatet og dets galionsfigurer. Når visse programpunkter er blevet forældede eller realiserede, når de ikke længere tjener de forfulgte interesser, eller når de truer med at blive upopulære i befolkningen, ændrer partiet dem hurtigt og går offentligt ud med nye programmer.

Men det nationalsocialistiske parti adskiller sig også fundamentalt fra andre oppositionspartier:

De kommunister, der er loyale over for Moskva, er i virkeligheden heller ikke andet end redskaber for en enkelt interesse - nemlig den magtpolitiske interesse og de politiske mål i hovedkvarteret i Moskva. Og hvis vi ser ideologisk på det, stræber marxismen generelt efter en dogmatisk og anti-naturlig orden, som kun kan opretholdes med magt, når den først er etableret. Det er derfor, ethvert marxistisk system har brug for det kommunistiske statsparti, som ønsker at opretholde partiets diktatur for evigt.

I modsætning til den "grønne" bevægelse - som ligner det nationalsocialistiske parti - stræbte den oprindeligt efter en orden, der slutter fred med naturen og lever og arbejder i harmoni med den. Det grønne "parti" skulle kun være det politiske redskab til dette, men det sank ned i kaos. Karrieremagere vil gøre det til et etableret parti for det liberal-kapitalistiske system, venstrekræfter bruger det som et folkeligt dække, og de ærlige mennesker i denne bevægelse har vist sig ude af stand til at opbygge et rigtigt parti - et magtpolitisk redskab, der rent faktisk kan kæmpe for og i sidste ende gennemtvinge overgangen fra den gamle til en ny orden.

Når vi ser på det nuværende politiske landskab, finder vi kun et korrekt udgangspunkt i den "grønne" bevægelse, men den har for længst fejlet og har fejlet i praksis som parti. Marxisterne derimod stræber efter et anti-naturligt og anti-menneskeligt partidiktatur, mens de borgerlige partier repræsenterer det herskende systems magtstrukturer af organiseret hykleri og skjulte interesser!

Kun det nationalsocialistiske parti tilbyder et reelt alternativ: Det stræber efter en ny orden i overensstemmelse med arten og naturen. Dets opgave er begrænset til at rydde vejen fra den gamle til den nye orden. Det er målet med dets program. Når programmet er opfyldt, er grundlaget for den nye orden lagt og konsolideret. Derefter er partiets fortsatte eksistens blevet meningsløs - det opløses med opfyldelsen af partiprogrammet!

Det nationalsocialistiske parti er derfor et middel til at nå et mål og ikke et mål i sig selv. Det er nationens fortrop - dvs. folkefællesskabet, som ikke blot er blevet bevidst om sin egen karakter, men hvis folkekammerater også ønsker og bekræfter den. Denne fortrop kæmper for at rydde den vej, som hele nationen vil følge. Men når målet er nået, er der ikke længere brug for en kæmpende fortrop, men for en ledende elite, som på det fundament, den har kæmpet for, vil bygge det mægtige bygningsværk af en ny tusindårig fremskreden civilisation. Denne elite vil imidlertid ikke længere antage det nationalsocialistiske partis former, og det er ikke vores opgave at bryde vores hjerner med dette.

Vi bekræfter kun vores vilje til at genopbygge partiet, som et uundværligt redskab i en kamptid og som en organiseret fortrop for nationen, og til at realisere programmet. Derefter har NSDAP opfyldt sin opgave, kan opløse sig selv og gå over i historien. Men så længe de 25 punkter stadig venter på at blive opfyldt, må og vil partiet fortsætte sin kamp - og vores samfund i dets sted, så længe nystiftelsen endnu ikke er blevet en realitet!

  
**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN  
ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGBAUORGANISATION  
1934-1944      1945-1948      19. April 2013 (126)

**Der Kampf geht weiter !**

Seitlang Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!  
Inhaltsstoffe von Massenmord, Verbrechen, Vorfälle und Verbrechen haben nicht nur gemacht, das Karte der großen Idee unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.  
Alle Nationalsozialisten sind wieder ehrenvolle Völker- und Kampfgemeinschaften. Adolfs Schicksal ist Schicksal im Kampf um die Erhaltung unserer völkischen Völker.  
Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Gefahr des hochgradigen Volkstods ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.  
Der unvermeidliche Gegner ist aber dabei, das Volkstum – gegen alle völkischen Völker (?) – zu beseitigen. Seine Mittel sind Erziehung, Überwindung und Konsumierung.  
Die "Segen" oder "Blige", ob im Wahlkampf oder im Brautwerbung, ist ein Propagandamittel bewahrt oder auf einem Nationalsozialisten werden. Alle Juden Nationalsozialisten sind seine Pfeiler!  
Hilf Hitler!  
Gottfried Lank

  
**TROTZ  
VERBOT-  
NICHT  
TOT !**

  
**NS Nyhedsbrev**  
**www.nsdapao.org**  
#1005      19.06.2022 (133)  
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Forreste rapport  
Interview med Molly**

Tredje del

**NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligt filosofiske og kunstrettede.**

**Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.**

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden – her ([www.movingtheancient.com/truth.htm](http://www.movingtheancient.com/truth.htm)). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver dem begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af



 **the  
NEW ORDER**  
Number 176 (133)      Founded 1973      April 26, 2013 (126)

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.  
Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.  
All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.  
The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.  
The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are non-White immigration, culture dilution, and re-orientation.  
Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!  
Hilf Hitler!  
Gottfried Lank

  
**TROTZ  
VERBOT-  
NICHT  
TOT !**

## NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

**Trykte og online tidsskrifter på mange sprog  
Hundredvis af bøger på mange sprog  
Hundredvis af hjemmesider på mange sprog**

					
---	---	---	---	---	---

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!

[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to  
find out how  
**YOU** can help!