



## NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)

#1012

07.08.2022 (133)

# Interview med Tina Lund

I en samtale med Tina Lund fra den *nordiske modstandsbevægelse* Den tyske socialnationalistiske organisation *Der Dritte Weg* har for nylig foretaget et interview med Tina Lund fra den *nordiske modstandsbevægelse*.

Det oprindelige formål med denne artikel var at give et indblik i den *nordiske modstandsbevægelses* struktur med vægt på kvindernes arbejde. Efter et detaljeret interview med Tina og nogle private ord bagefter var det kun rimeligt, at artiklen



Tina Lund

også skulle tjene til at give et personligt indblik i livet for en kvinde, der i alle henseender har viet sig til kampen for folk og nation på en inspirerende måde. Hun byder på direkte, tankevækkende ord, anekdoter fra felten, der inspirerer til mod, og sandheder, der ikke kræver nogen diskussion.

Det gik op for mig, at Tina var en særlig kvinde for over et år siden, da jeg mødte hende ved en demonstration for *Nordisk Modstandsbevægelse* i Stockholm. Hun har en åben og varm måde at være på og havde meget at fortælle om politiske vanskeligheder, sociale forandringer og den langsomme men sikre genopdragelse af hendes folk, som har fundet sted i de seneste årtier.

Tinas måde at tænke på har altid været meget traditionel, eller naturlig, som hun kalder det. For hende er nationalsocialismen den mest naturlige måde at leve på - bevarelse af blodet og bevarelse af den nordiske kultur er grundlæggende. Som det ofte er tilfældet, førte det til en interesse for at søge og bevare kontakten med dem, der deler hendes idealer.

Hendes aktivisme blev udløst af den første bølge af migration fra Balkan i begyndelsen af 1990'erne. Ved valget i 1994 blev hun politisk aktiv i *Sverigedemokraterne*, som på det tidspunkt stadig havde nationalistiske værdier og mål, men som i de følgende år i stigende grad ville blive forvandlet til en systemstyret, liberal sump.

Kampen for sit land drev hende videre, og i 1998 meldte hun sig ind i *National Socialist Front* som politisk aktivist og opnåede respekt og anerkendelse blandt sine overvejende mandlige partifæller.

Da hendes børn blev født, blev det lidt mere stille i et par år for den energiske Tina. Hun helligede sig sin rolle som mor og omfavnede den smukkeste tid i en kvindes liv. Men da de politiske forandringer i Sverige ikke viste tegn på aftage, besluttede hun, at det var tid til en ny udfordring: en tilbagevenden til fronten for den nationale modstand, samtidig med at hun forenede familie og aktivisme. For kampen for fædrelandet er ikke et kønsspørgsmål, som svenskerne siger, men et ansvar, som hver enkelt af os har.

Således fandt denne usædvanlige kvinde sin plads i den *nordiske modstandsbevægelse* for omkring fem år siden. Jeg spurgte, om hendes børn er marginaliserede i skolen:

"Nej, overhovedet ikke," sagde Tina. "Mange af børnene synes, at det er sejt, at deres klassekammeraters mor er med i modstandsbevægelsen."

Hun har heller ingen problemer med de andre forældre. I den lille svenske by, hvor hun bor, er hun accepteret.

I dag leder Tina sin egen gruppe i den *nordiske modstandsbevægelse* og har den respekt fra sine kammerater, som hun har fortjent gennem sine mange års aktivisme. Hun er især stolt af kvinderne i organisationen, som ikke bare støtter mændene, men også er aktive i det daglige arbejde i bevægelsen. At uddele foldere, sætte plakater op eller være med på cateringholdet ved arrangementer - alle bidrager efter deres evner.

De, der ikke kan være aktive offentligt, kan bidrage på andre måder, f.eks. med

den svensksprogede podcast *Radio Regeringen*, der er lavet for og af kvinder.

Spørgsmålet om rollefordelingen inden for den *nordiske modstandsbevægelse* kan hurtigt forklares med én sætning: Den rigtige person på det rigtige sted. Alle har deres opgaver, i overensstemmelse med deres styrker og interesser, uanset om de er mænd eller kvinder. Tina siger, at der kun er en undtagelse: "På demonstrationer er det mændene, der holder skjoldene. Vi ønsker at formidle traditionelle idealer, fordi vi står for traditionelle værdier."

Tina ser også sit lederskab som en mulighed. Ved at være en rollemodel for andre kvinder giver hun dem mod til at stå op imod den moderne tidsånd - indkapslet i mottoet "Hvad jeg kan, kan du også". Derfor optræder hun i organisationens radioprogrammer, taler med svenskerne på gaden under offentlige aktiviteter og forsøger at forstå, hvorfor så få kvinder er interesseret i politisk aktivisme.

Da hun selv er mor, stiller hun sig selv det samme spørgsmål igen og igen:

*Hvordan kan man bare forfalde til passivitet og komfort og efterlade en værre verden til sine børn? Vi er den sidste generation, der kan ændre noget. Efter os er det op til vores børn, og det vil være sværere for dem end for os. Aktivisme på gaderne er kun en lille del af vores arbejde. Vi har medlemmer, som af personlige årsager foretrækker at arbejde bag kulisserne, men de bidrager stadig til en væsentlig del af helheden. Der er ingen grund til ikke at være aktiv!*

Tina anklager med rette de kvinder, der vandrer rundt i blinde, forankret i den morbide bolsjevikiske tidsånd, mens de bruger deres tid på at markedsføre deres "individuelle" personligheder på Instagram, Facebook osv.

Men i Sverige er der nogle få (både mænd og kvinder), der tager sagen i egen hånd og ikke viger tilbage for at skille sig ud fra mængden. De kommer fra alle samfundslag og har fundet vej til organisationen på hver deres måde, hvad enten det er kvinder, der er blevet chikaneret af "nye svenskere", unge, der er trætte af usunde tilsætningsstoffer og hensynsløs fabriksdyrkning og har fundet vejen til en mere naturlig livsstil via en artikel fra Modstandsbevægelsen, eller manden, der ønsker at sætte kone og børn af om aftenen med god samvittighed.

Tina ved, at hendes bevægelse gør en forskel, og hun er stolt af at være en del af det hele - hun kæmper som hvid kvinde og mor for Sverige, sit fædreland og hele Norden.

Til sidst vil jeg gerne takke Tina for hendes tid, fra kvinde til kvinde. Hun er mere end blot en Weggefährtin. Kvinder som hende fortjener at blive kaldt pionerer.

**Kilde: [dailyarchive.org](http://dailyarchive.org) / [nordicresistsancemovement.org](http://nordicresistsancemovement.org)**

# Freds odysseé

## Del 3 Ugengældt kærlighed

Sikkerheden var stram. Men stemningen var afslappet.

Spørgsmålene var okay. Ligeledes svaret: "Ingen kommentarer."

Alle var venlige. Vittigheder og godmodige drillerier var almindelige.

Ikke overraskende var jeg ikke den eneste fyr, der havde lyst til Helga. Uden held.

Rygtet gik på, at hun havde et "dybt åndeligt forhold" til en højtstående direktør. Du kender den slags. Et stort hus. Tjenere. Båd. Fed bankkonto. Eksotiske kæledyr. Privatsekretær. Flot tøj. Stor have. Eksklusivt kvarter.

Måske var det derfor, hun tolererede den ellers utaknemmelige opgave med at passe den gamle fyr. Det gav hende en mulighed for at gå i byen. Pleje det "dybe åndelige forhold". En af hans tjenere kunne passe den gamle fyr. Selv skifte hans bleer, hvis det var nødvendigt.

Et andet rygte hævdede, at hendes "platoniske veninde" og den gamle fyr var i familie. Måske endda søskende. De lignede jo trods alt hinanden meget.

Søskende rivalisering ville forklare, hvorfor den gamle mand påstod, at han var en "halvpensioneret" leder. Og at han boede her efter eget *valg*. Ikke på grund af en *retskendelse*.

Den ene bror var den succesrige forretningsmand. Den anden bror var den sindssyge. Ikke underligt, at de holdt ham indespærret. For hans eget bedste. Og for samfundets skyld. I det mindste var de anstændige. De holdt ham på en anstændig institution med venligt personale.

Senil eller ej. Han var sommetider klog. Alt for klog. Han ville flygte!

Sirenerne gik i gang midt om natten. Du kender rutinen. Vagter. Lommelygter. Hunde.

Til sidst ville de finde ham på prærien.

Nøgen. På alle fire. Hylende mod fuldmånen.

Nogle gange skummer det for munden. Dækket af mudder. Plettet med blod.

Okay. Han var underlig. Men bortset fra det var han en flink fyr.

Hans fortællinger om sine "eventyr i den underjordiske modstandsbevægelse i det gamle land" var let underholdende. Selv om de var fuldstændig utrolige.

Ja, han så gammel nok ud til at have været i live under Anden Verdenskrig. Men hans accent var bestemt IKKE fransk.



**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**



**NS Nyhedsbrev**  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)  
#1005 19.06.2022 (137)

**NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**

**Forreste rapport**  
**Interview med Molly**

Tredje del

**NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligt filosofiske og kunstrettede.**

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her ([www.movingtheancient.com/truth.htm](http://www.movingtheancient.com/truth.htm)). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




**the NEW ORDER**

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

**The Fight Goes On!**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are non-White immigration, culture dilution, and re-orienting.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!  
Gerdard Lank



# NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog  
 Hundredvis af bøger på mange sprog  
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



**SS Defender against Bolshevism**  
by Reichsführer SS Reichlich Klumler  
FOR-DANMARK! MOD BOISHEVISMEN!  
Translated from the SS Original

**The Poisonous Mushroom**  
Jules Evoluerer Der Bittere Pflanz Book  
Translated from the Third Reich Original  
Der Giftpilz

**Hitler in Italy**  
Reichlich Bellenax  
Hitler in ITALIEN  
English / German Deutsch / English

**SS Viewpoint - Vol. 9**  
Wife and Family

**Theodor Fritsch**  
**The Sins of High Finance**  
BOURSE!  
English - German / Deutsch - English

**Luftwaffe War Art**  
Die Luftwaffe im Bild  
English - German / Deutsch - English

**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**



[nsdapao.org](http://nsdapao.org)  
Contact us to find out how YOU can help!