



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1090

03.02.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος I: Πίστη και αγώνας

Μέρος 3

Η ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

Είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που έχουν ποτέ διατυπωθεί με λέξεις για την εθνικοσοσιαλιστική ιδέα:

"Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι η θέληση για ζωή ενός λαού που ενσωματώνεται σε ένα κόμμα".

Θα μπορούσα πραγματικά να κλείσω το κεφάλαιο με αυτή τη φράση, γιατί λέει τα βασικά. Αυτός ο ορισμός περιέχει ήδη τις ιδέες της Volksgemeinschaft, της αυταρκειάς και της σχεδιασμένης οικονομίας, της Μεγάλης Γερμανίας, της φυλής και του Lebensraum. Για τον εθνικοσοσιαλιστή, τα προγράμματα δεν είναι δόγματα, αλλά βοηθήματα επιβίωσης που εξυπηρετούσαν μόνο έναν στόχο:

Εξασφαλίζοντας το μέλλον του γερμανικού λαού και της λευκής φυλής!

Ωστόσο, αν τώρα δώσω μια περιγραφή ολόκληρης της εθνικοσοσιαλιστικής ιδέας, τονίζω αμέσως ότι δεν θέλω να δημιουργήσω ένα νέο δόγμα ή να ξαναγράψω το πρόγραμμα του NSDAP. Ούτε θέλω να αναπτύξω μια ιστορία της ιδεολογίας που να περιορίζεται στην περίοδο 1920 - 1945, αλλά συμπεριλαμβάνω στις σκέψεις

μου τη μακρά περίοδο της απαγόρευσης και τις συνέπειες του σημερινού εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος.

Στο επίκεντρο της εθνικοσοσιαλιστικής ιδέας βρίσκεται η γνώση της Volksgemeinschaft. Ο λαός είναι το αριθμητικά μεγαλύτερο φυσικό σύστημα στο οποίο μπορούμε ακόμα να αισθανθούμε μια αυθόρμητη αφοσίωση, το αίσθημα του "ανήκειν". Υπάρχει μια φυσική εξέλιξη αυτής της αίσθησης του ανήκειν, από το μικρότερο οργανικό κύτταρο της ανθρώπινης κοινότητας - την οικογένεια - στη φυλή, το χωριό, την πόλη, την περιοχή και τελικά στο λαό. Αν αυτή η φυσική δομή ενός λαού είναι παρούσα και άθικτη, ο λαός αυτός είναι ευτυχισμένος, επικρατεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης, ακόμη και οι κακές στιγμές ξεπερνιούνται γρήγορα και ουσιαστικά ανώδυνα. Μόνο επειδή ο εθνικοσοσιαλισμός κατάφερε να δημιουργήσει και να διαμορφώσει τη Volksgemeinschaft, μπόρεσε να προσφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο αποφασιστική αντίσταση επί έξι χρόνια. Το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος δεν κατέρρευσε και δεν υπήρξε λαϊκή εξέγερση μέχρι την τελευταία στιγμή. Μόνο με την ξεκάθαρη στρατιωτική ήττα ο λαός κατέρρευσε, εξαντλημένος από τον καταγιισμό βομβών, τρόμου και ψεύδους. Από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, αυτό το αίσθημα για το λαό και την πατρίδα, η γνώση της δικής μας ένταξης στο εθνικό σύνολο, θάφτηκε όλο και περισσότερο. Ήταν ακόμα ζωντανό μέχρι το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά στέρεψε.

Το αίσθημα του να ανήκει κανείς στον άμεσο κύκλο της ζωής του χάθηκε επίσης, επειδή η κινητικότητα αυξήθηκε και η ασχήμια των σύγχρονων πόλεων δεν επέτρεπε καθόλου την εμφάνιση τέτοιων συναισθημάτων. Η εκτεταμένη οικογένεια διαλύθηκε και σήμερα ακόμη και η πυρηνική οικογένεια δεν θεωρείται πλέον σύγχρονη. Όλα τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί ένα υγιές κράτος έχουν συρρικνωθεί ή παραπαίουν κάτω από τα χτυπήματα των σκοτεινών δυνάμεων. Διότι αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο αναπόφευκτες εξελίξεις μιας προηγμένης βιομηχανικής κοινωνίας- αυτή η αποσύνθεση των μηχανισμών της φυσικής τάξης προωθείται και εν μέρει κατευθύνεται από έναν κρυφό παγκόσμιο εχθρό, ο οποίος θα συζητηθεί αργότερα. Η αποσύνθεση της φυσικής τάξης είναι κάτι που μπορούμε να παρατηρήσουμε ψύχραιμα. Το να θρηνούμε αβοήθητοι γι' αυτήν, όπως συνηθίζεται στους αστικούς κύκλους, είναι ανοησία- το να την αγνοούμε, όπως αρέσκονται να κάνουν οι völkisch μελετητές του εθνικού στρατοπέδου, είναι βλακεία.

Δεν μπορούμε, όπως ορισμένες αυταρχικές εκπαιδευτικές δικτατορίες, να εγκατασταθούμε στα απομεινάρια αυτών των θεμελίων και να κυβερνήσουμε με το όπλο στη γροθιά! Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λαχτάρα για μια φυσική και ασφαλή τάξη που γίνεται αισθητή παντού για να δημιουργήσουμε εκ νέου αυτά τα θεμέλια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όχι να διαχειριστούμε τα απομεινάρια του παλιού! Έτσι δεν είμαστε προσηλωμένοι στο κράτος και τη

μορφή του (αυταρχικό), αλλά η ιδέα μας απευθύνεται σε ολόκληρο τον λαό, είναι ολοκληρωτική.

Ο εθνικοσοσιαλισμός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μια *völkisch* και όχι ως μια αυταρχική κοσμοθεωρία, επομένως είναι επίσης επαναστατικός και όχι συντηρητικός! Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ένα ιδιότυπο μείγμα συνείδησης ελίτ και μαζικού κινήματος. Τα δύο αυτά στοιχεία στην πραγματικότητα αλληλοαποκλείονται, και όμως εδώ βρίσκουμε μόνο μία από τις πολλές φαινομενικές αντιφάσεις που επιτρέπουν στον εθνικοσοσιαλισμό να επιτύχει τη μοναδική του επιρροή και δυναμική. Το γεγονός ότι μέσα στο εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα οι άνθρωποι δεν είναι του ίδιου είδους, αλλά ίσης αξίας, ότι από τον μαθητή του δημοτικού μέχρι τον φοιτητή όλοι σέβονται και σέβονται ο ένας τον άλλον, ότι δεν γνωρίζουμε καμιά υπερηφάνεια θέσης, αλλά μόνο άνευ όρων συντροφικότητα, ότι επομένως -εν ολίγοις- η επερχόμενη εθνική κοινότητα είναι ήδη προσχηματισμένη στο εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα, αυτό είναι που κάνει αυτό το κίνημα τόσο ελκυστικό στους νέους και σε όσους αισθάνονται ότι κάτι λείπει από τη ζωή τους. Αυτό όμως εξηγεί και μια άλλη αρχή του κινήματος:

Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα διεκδικεί την αποκλειστική και απεριόριστη εξουσία στη Γερμανία!

Αυτό ίσχυε τόσο χθες όσο και σήμερα και αύριο. Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι ένα κόμμα που θέλει να έρθει στην εξουσία για να εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα, αλλά ενσαρκώνει μέσα του μια επερχόμενη κοινότητα που είτε διεκδικεί πλήρως είτε καθόλου. Η τραγωδία του εθνικοσοσιαλισμού ήταν ότι ο Αδόλφος Χίτλερ δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό, αλλά συμφώνησε με την αντίδραση και θυσίασε τον Ernst Röhm. Η εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση απέτυχε όχι το 1939 με το ξέσπασμα του πολέμου, όχι στο Στάλινγκραντ και όχι την ημέρα της άνευ όρων παράδοσης, απέτυχε εξαιτίας της αποκήρυξης της Δεύτερης Επανάστασης και της παράλογης θυσίας των πιο πιστών εθνικοσοσιαλιστών στις 30 Ιουνίου 1934!

Η αρχή αυτή πρέπει να υποστηρίζεται σήμερα ακόμη πιο σταθερά απ' ό,τι τότε. Οι εθνικοσοσιαλιστές τηρούν τους νόμους της δημοκρατίας, αλλά δεν κρύβουν το γεγονός ότι δεν θα επιτρέψουν καμιά αντιπολίτευση όταν οι ίδιοι βρίσκονται στην εξουσία. Η αντιπολίτευση στον εθνικοσοσιαλισμό είναι αντιπολίτευση στον λαό και συνεπώς προδοσία κατά του λαού!

Ένα κόμμα που διεκδικεί για τον εαυτό του την απεριόριστη και αποκλειστική εξουσία στο κράτος, που διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να διαμορφώνει το μελλοντικό κράτος στους κλάδους του κινήματος ήδη από την εποχή του αγώνα, ένα τέτοιο κόμμα χρειάζεται μια ειδική αρχή οργάνωσης. Διαφορετικά από όλα τα άλλα κόμματα είναι τα καθήκοντα που θέτει στον εαυτό του το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα:

Να συμφιλιώσει μέσα του όλα τα ρεύματα, τις τάξεις και τις τάξεις του λαού, να κερδίσει την καρδιά του λαού, να εκπαιδεύσει αυτόν τον λαό και να διαμορφώσει το πρότυπο του νέου Ράιχ ήδη στις γραμμές του κινήματος. Για να μπορέσει να τα καταφέρει όλα αυτά, ο Αδόλφος Χίτλερ δημιούργησε κάποτε για το κίνημά του - το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα - το Führerprinzip, την αρχή της επιλογής των καλύτερων, της προσωπικής πρωτοβουλίας και ευθύνης, της πειθαρχίας και της τάξης. Πρόκειται για μια ουσιαστικά στρατιωτική αρχή που έχει αποδειχθεί εδώ και χιλιετίες στη μεγαλύτερη εξαιρετική κατάσταση που μπορούν να αντιμετωπίσουν άνθρωποι και έθνη: Τον **πόλεμο**.

Ακόμη και το δημοκρατικό κράτος δεν απαρνείται αυτή την αρχή όταν πρόκειται για τον στρατιωτικό τομέα. Πιστεύουν όμως πραγματικά οι δημοκράτες ότι τα προβλήματα της ειρήνης είναι μικρότερα από εκείνα του πολέμου, ότι κατά συνέπεια η ανώνυμη αρχή της πλειοψηφικής λήψης αποφάσεων, την οποία προτιμούν από την αρχή του ηγέτη ως "καλύτερη", δεν ενδείκνυται εδώ; Αν όχι, γιατί δεν "εκδημοκρατίζουν" τον στρατό όπως "εκδημοκρατίζουν" την πολιτική; Τι τρομακτική και υποκριτική ασυνέπεια!

Θεωρώ την αρχή του στρατιωτικού ηγέτη, ανώτερη από τις ανεύθυνες τυχαίες αποφάσεις της δημοκρατίας, και ζητώ τη μεταφορά της στην κρατική σφαίρα. Αυτό είναι ειλικρινές και συνεπές. Οι δημοκράτες, από την άλλη πλευρά, λένε ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι μια ιερή και αποδεδειγμένη αρχή της τάξης που πρέπει να είναι απαραβίαστη. Οι αντίπαλοι αυτής της αρχής διώκονται και φυλακίζονται, αλλά δεν θα ονειρεύονταν ποτέ να διοικήσουν τον δικό τους στρατό ή την αστυνομία σύμφωνα με αυτές τις ιερές αρχές.

Σας ρωτάω σοβαρά εσάς τους δημοκράτες:

Πού είναι η διαφορά, για παράδειγμα, μεταξύ της στρατιωτικής σφαίρας και της διαχείρισης μιας εθνικής οικονομίας, την οποία "εκδημοκρατίζετε" πρόθυμα; Πιστεύετε ότι είναι ευκολότερο να διοικείς έναν στρατό από ό,τι ένα κράτος; Ή μήπως γνωρίζετε πολύ καλά ότι σχεδόν κανείς από εσάς δεν θα μπορούσε να μείνει στην ταΐστρα αν έπρεπε να φέρει προσωπική ευθύνη για τις λανθασμένες αποφάσεις του; Δεν φοβάστε ότι όλος ο θλιβερός διλημματισμός σας θα έβγαινε στο φως αν δεν μπορούσατε πλέον να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε αποφάσεις ψηφοφόρων, συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων ή αποφάσεις κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά έπρεπε να κοιτάξετε τον λαό ειλικρινά στα μάτια; Δεν ξέρετε πια τι κινεί τον λαό, δεν μιλάτε πια στον κόσμο αλλά στους τηλεοπτικούς φακούς, δεν λέτε την ειλικρινή σας άποψη αλλά φλερτάρετε με τη συμπάθεια των αδαών! Εσείς οι δημοκράτες είστε τα πιο αηδιαστικά πλάσματα που ηγήθηκαν ποτέ ενός έθνους! Οι νέοι στις τάξεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος το διαισθάνονται αυτό και σας φτύνουν!

Φυσικά, δεν υπάρχει τέλεια αρχή της τάξης, και η εθνικοσοσιαλιστική αρχή του Φύρερ ειδικότερα έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη δυσκολία: **την καλλιέργεια μιας ικανής ηγετικής ελίτ.**

Μετά το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ, δεν υπάρχει πλέον "ο" Φύρερ. Μετά τον πόλεμο υπήρχαν μόνο απομιμήσεις του Φύρερ, παραμορφωμένες εικόνες της δικής τους ματαιοδοξίας! Η εθνικοσοσιαλιστική υπόγεια οργάνωση **NSDAP/ΑΟ (Auslands- und Aufbauorganisation der NSDAP)** δηλώνει ότι μετά το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία που φυσικά ανήκε στον Φύρερ με βάση την ιδιοφυΐα του, ότι το να είσαι πολιτικός ηγέτης σημαίνει να φέρεις μεγαλύτερη ευθύνη, να επιδεικνύεις περισσότερες επιδόσεις και να κάνεις περισσότερες θυσίες από τους άλλους.

Στις τάξεις του NSDAP/ΑΟ η αρχή του Φύρερ πραγματώνεται με τον πιο καθαρό τρόπο, καλύτερα ίσως ακόμη και από ό,τι στο Τρίτο Ράιχ. Στις τάξεις αυτού του υπόγειου κινήματος αναδύεται μια μαχητική ελίτ, η οποία ίσως σύντομα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το λαό μας, για τον οποίο αυτοί οι μαχητές περνούν ακόμα και σήμερα από τις φυλακές της κατοχικής δημοκρατίας. Εδώ δημιουργείται ένας νέος τύπος ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με τους διεφθαρμένους, φοβισμένους από τις ευθύνες "αξιωματούχους" του δυτικογερμανικού κρατιδίου κορμού. Οι νέοι αφέντες θα είναι σκληροί, περήφανοι για τις πεποιθήσεις τους και για τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνουν-θα αγαπούν το λαό τους και δεν θα τον προδίδουν- θα γνωρίζουν τη φτώχεια και την απελπισία, αλλά θα έχουν μάθει ότι η θέληση επιβάλλει τα πάντα. Θα είναι ατσαλωμένοι από τις διώξεις, θα γνωρίζουν και θα αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους: **ΕΊΝΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!**

Η εθνικοσοσιαλιστική ιδέα της Volksgemeinschaft περιέχει μια εντελώς διαφορετική ιδέα της επανάστασης από αυτή που είχε κάποτε η δημοκρατία και που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ο μπολσεβικισμός. Για εμάς τους εθνικοσοσιαλιστές, όταν μιλάμε για επανάσταση, δεν πρόκειται για αδιάκριτες σφαγές, δεν πρόκειται για αιματοχυσίες και ξεκαθαρίσματα παλιών λογαριασμών, αλλά για μια εντελώς νέα αρχή, για τη συμφιλίωση όλων των Γερμανών σε ένα γερμανικό κράτος. Η εθνική εξέγερση της 30ής Ιανουαρίου 1933 πέρασε χωρίς να σπάσει ούτε ένα τζάμι. Ήταν σίγουρα μια από τις πιο ισχυρές επαναστάσεις στην παγκόσμια ιστορία, αλλά σίγουρα και η λιγότερο αιματηρή - δεν μπορεί να συγκριθεί με την αιματηρή ενοχή των δημοκρατών του 1789 ή την Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων του 1917!

Αυτή η αρχή ισχύει και για το σημερινό εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα. Η Δεύτερη Επανάστασή μας θα είναι μια μεγάλη προσφορά συμφιλίωσης, που θα αγκαλιάζει όλους τους Γερμανούς! Μια γενική αμνηστία θα αδειάσει τις φυλακές, όλοι θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους στο νέο κράτος όλων των

Γερμανών - οι πρώην εγκληματίες καθώς και οι πολιτικοί αντίπαλοι του χθες. Μόνο όταν απογοητευτεί αυτή η εμπιστοσύνη θα χτυπήσουν, όπως μόνο οι εθνικοσοσιαλιστές μπορούν να χτυπήσουν: **Γρήγορα, σκληρά, ανελέητα και εξονυχιστικά!**

Το έγκλημα θα κατασταλεί με ενέργεια, οι υψηλοί και εθνικοί προδότες θα εκτελεστούν, οι αντιγερμανικές δυνάμεις θα πολεμηθούν. Ένα νέο, επαναστατικό σύστημα δικαιοσύνης θα πάρει τη θέση της αστικής δικαιοδοσίας και, σύμφωνα με το καταστατικό του Λαϊκού Δικαστηρίου, θα καθοδηγείται από μία μόνο αρχή:

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΑΟ!

Φυσικά, εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές μάθαμε από την ήττα του 1945. Ξέρουμε σήμερα ότι χάσαμε επειδή στον εθνικό παροξυσμό του 1933 δεν λάβαμε υπόψη μας ότι ένας αποφασιστικός αντίπαλος ήταν ακόμα ζωντανός: η **αντίδραση!**

Ήταν η αντίδραση που τελικά νίκησε τον εθνικοσοσιαλισμό, κατέστησε αδύνατη τη νίκη στον παγκόσμιο πόλεμο μέσα από μια άβυσσο προδοσίας και οδήγησε έτσι τον γερμανικό λαό στη μεγαλύτερη καταστροφή της πρόσφατης ιστορίας του: **Στην κατάρρευση.**

Στις καρδιές των νεαρών εθνικοσοσιαλιστών καίει σήμερα το μίσος για την αντίδραση, για εκείνη την κλίκα των αστών συντηρητικών που ξέρουν να προσαρμόζονται τόσο ευέλικτα και που, ακόμη και μετά από μια νέα νίκη, θα εισρεύσουν και πάλι στις τάξεις του κινήματος, μόνο και μόνο για να το σπρώξουν στην άβυσσο όταν η τύχη απειλεί να γυρίσει. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί-χιλιάδες νέοι αγωνιστές που ξέρουν τι διακυβεύεται, στέκονται δίπλα σε αυτόν τον όρκο!

Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές δεν θα εμπιστευόμαστε πλέον αυτή την ομάδα, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τις υπηρεσίες τους. Η αστική τάξη ανήκει στην κοπριά της ιστορίας - αλλά το μέλλον ανήκει στους επαναστάτες! Όλοι μας, εθνικοσοσιαλιστές, Γερμανοί πατριώτες και μαχητές της ελευθερίας, πρεσβεύουμε την ιδέα της Δεύτερης Επανάστασης. Ότι το γερμανικό κίνημα της ελευθερίας μπορεί να συντρίψει τον μπολσεβικισμό, το αποδείξαμε το 1933- ότι θα ξεπεράσει επίσης την αντίδραση για να ολοκληρώσει τη γερμανική επανάσταση, αυτή είναι η κληρονομιά του Ernst Röhm, την οποία θα εκπληρώσουν οι μαχητές της ελευθερίας της νέας γενιάς.

Οι εθνικοσοσιαλιστές είναι σοσιαλιστές, δηλαδή επιδιώκουν μια εθνική γερμανική πορεία προς μια σοσιαλιστική κοινότητα. Επομένως, επιδιώκουν τη συγχώνευση των δύο μεγάλων επαναστατικών ρευμάτων της εποχής μας - τη συγχώνευση του

εθνικισμού και του σοσιαλισμού. Όσο οι αστοί εθνικιστές και οι επαναστάτες σοσιαλιστές αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον ως ασυμβίβαστους εχθρούς, το καπιταλιστικό σύστημα θα χρησιμοποιεί αυτή την εχθρότητα για την επιβίωσή του. Μόνο ένα επαναστατικό κίνημα που θα χρησιμοποιεί την εκρηκτική φύση του εθνικού ζητήματος όσο δυναμικά υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μειονεκτούντων θα ξεπεράσει αυτό το σύστημα. Ο σοσιαλισμός δεν είναι ταξική πάλη. Σοσιαλισμός είναι ο κοινός αγώνας όλων των τάξεων και των περιουσιών ενός λαού για μια αξιοπρεπή ζωή!

Τα προβλήματα του μέλλοντος είναι τεράστια. Μπορούν να επιλυθούν μόνο αν όλοι μείνουν ενωμένοι :

Ο επιχειρηματίας και ο εργάτης, ο σπουδαστής και ο μαθητευόμενος, ο υπάλληλος και ο αγρότης, ενωμένοι με τον ατσάλινο δεσμό ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου κινήματος, του οποίου οι ειδικοί αναζητούν πραγματικές λύσεις και δεν μπλοκάρουν τα προβλήματα. Το εργατικό δυναμικό ενός έθνους 80 εκατομμυρίων, η εφευρετικότητά του, η εργατικότητά του, που χρησιμοποιείται προς το συμφέρον όλων των Γερμανών - αυτός είναι ο γερμανικός σοσιαλισμός!

Οι μαρξιστές υποψιάζονται ότι ο διάβολος του καπιταλιστικού συστήματος είναι η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Εθνικοποιούν και έτσι πιστεύουν ότι έχουν λύσει το πρόβλημα, βοηθώντας ένα καλύτερο μέλλον να ξεσπάσει. Αλλά βασικά όλα παραμένουν τα ίδια:

Οι πρώτες ύλες είναι ακριβές και σπάνιες, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία διάθεση να εργαστούν, ένας τεράστιος μηχανισμός σχεδιασμού λαμβάνει ακριβές λανθασμένες αποφάσεις, τα οικονομικά προβλήματα μετατρέπονται σε μόνιμες κρίσεις. Καμία οικονομία που διαχειρίζονται οι μαρξιστές δεν έχει αποδειχθεί πιο ικανή από τα καπιταλιστικά συστήματα της Δύσης. Πολλοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο καπιταλισμός είναι ο καλύτερος και αποδέχονται ταπεινά τις κρίσεις του.

Έχεις πραγματικά ξεχάσει τα πάντα;

Ότι ο εθνικοσοσιαλισμός, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, έβγαλε έξι εκατομμύρια ανέργους από τους δρόμους- ότι δεν υπήρξαν απεργίες και ότι ο Γερμανός εργάτης ήταν παρ' όλα αυτά για πρώτη φορά ισότιμος πολίτης και όχι πλέον εκμεταλλεζόμενος προλετάριος- ότι οι επιχειρηματίες παρέμειναν ιδιοκτήτες των εργοστασίων τους και ότι μια κεντρική διαχείριση και καθοδήγηση της οικονομίας εξασφάλιζε παρ' όλα αυτά δικαιοσύνη, ότι οι εργαζόμενοι μπορούσαν για πρώτη φορά να ταξιδέψουν σε μεγάλο αριθμό στο εξωτερικό, ότι οι κοινωνικές παροχές ήταν υποδειγματικές, ότι όλα τα επαγγέλματα ήταν

σεβαστά και ότι κανείς δεν περιφρονούσε τους άλλους επειδή υποτίθεται ότι έκαναν δουλειές του ποδαριού- ότι η απόδοση μετρούσε και όχι ο σχολικός τίτλος - ότι η γερμανική οικονομία έτρεχε με πλήρη ταχύτητα και παρ' όλα αυτά δεν χρειάζονταν ξένοι εργάτες- ότι η Γερμανία ήταν ανεξάρτητη από την καπιταλιστική παγκόσμια οικονομία και παρ' όλα αυτά όλοι τα πήγαιναν καλά- τα ξεχάσατε όλα αυτά, εσείς οι Γερμανοί; Αυτός ήταν ο γερμανικός σοσιαλισμός, το επίτευγμα μόλις έξι ετών ειρήνης ενός εθνικοσοσιαλιστικού κράτους!

Δεν είμαι θεωρητικός και δεν θέλω να γίνω. Δεν είναι στις προθέσεις μου να κάνω μια εισαγωγή στα εθνικοσοσιαλιστικά οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να φωτίσω εν συντομία μερικά σημεία που συνιστούν την ανάπτυξη μιας εθνικοσοσιαλιστικής εθνικής οικονομίας. Το κεντρικό σημείο είναι η ιδέα του εταιρικού κράτους. Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν αρνείται την ύπαρξη διαφορετικών στρωμάτων και τάξεων και των διαφορετικών συμφερόντων τους. Ωστόσο, δεν ακολουθεί τη διαπίστωση του μαρξισμού ότι τελικά μόνο δύο τάξεις, η αστική τάξη και το προλεταριάτο, πρέπει να αντιπαρατίθενται και να μάχονται μεταξύ τους. Ούτε ακολουθεί το καπιταλιστικό επιχείρημα ότι η πάλη όλων εναντίον όλων, που ονομάζεται "ελεύθερο παιχνίδι δυνάμεων", πρέπει να οδηγεί αυτόματα στην καλύτερη και δικαιότερη λύση.

Ο εθνικοσοσιαλισμός θεωρεί απαραίτητο τον συνολικό έλεγχο της οικονομίας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να ξεφύγουν από τον έλεγχο οι ακριβές λανθασμένες αποφάσεις, να μην παράγονται εντελώς άχρηστα πράγματα, ενώ άλλα δεν παράγονται επειδή δεν θα άξιζε οικονομικά. Για να καταστεί δυνατός ο συνολικός έλεγχος, ο εθνικοσοσιαλισμός πρέπει να θέσει τέλος στο "ελεύθερο παιχνίδι των δυνάμεων", στο σημερινό οικονομικό χάος. Όλες οι ήδη υπάρχουσες επαγγελματικές ενώσεις και ομάδες συμφερόντων θα ενσωματωθούν σε μεγάλα ιδρύματα οργανωμένα με αντικειμενικές γραμμές, τις εταιρείες, στις οποίες θα εκπροσωπούνται εξίσου εργοδότες, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος. Στο μέλλον, ο συναποφασισμός και η συνυπευθυνότητα του μεμονωμένου πολίτη θα πραγματοποιείται μέσω αυτών των εταιριών, όχι πλέον μέσω κομμάτων που πολεμούν το ένα το άλλο και στέκονται ο ένας στο δρόμο του άλλου.

Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται σε κόμματα, αλλά γεννιούνται σε μια οικογένεια, μεγαλώνουν σε μια πόλη, ένα χωριό, μια περιοχή και περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο χώρο εργασίας τους. Αυτοί είναι οι φυσικοί οργανισμοί μιας κοινωνίας στην οποία το άτομο μπορεί και πρέπει να έχει λόγο. Τα κόμματα είναι κάτι αφύσικο, διχαστικό. Είναι αναχρονιστικά! Ωστόσο, μέσω αυτών των εταιριών πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και ο έλεγχος ολόκληρης της εθνικής οικονομίας. Το κλειδί της μαρξιστικής οικονομικής πολιτικής είναι η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Το χάος του σχεδιασμού στα κομμουνιστικά κράτη είναι επαρκής απόδειξη της ανακρίβειας αυτής της ιδέας.

Το κλειδί της καπιταλιστικής οικονομικής πολιτικής είναι το "ελεύθερο παιχνίδι των δυνάμεων". Η αυξανόμενη κρίση της δυτικής οικονομίας διαψεύδει και αυτή την ιδέα. Το κλειδί της εθνικοσοσιαλιστικής οικονομικής πολιτικής, από την άλλη πλευρά, είναι η εξουσία διάθεσης πάνω στα μέσα παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε επιχειρηματίας πρέπει να υποτάσσεται στις αποφάσεις του κρατικού σχεδιασμού, οι οποίες εκπονήθηκαν με αμοιβαία συμφωνία στις επιχειρήσεις, και έτσι δεν έχει πλέον ελεύθερη εξουσία διάθεσης επί των μέσων παραγωγής του, αλλά παραμένει ο ιδιοκτήτης, επομένως συνεχίζει να έχει συμφέρον να εργάζεται καλά και φτηνά για να κερδίζει καλά.

Αυτό είναι το μοντέλο λύσης μας, ο γερμανικός σοσιαλισμός:

Οικονομικός σχεδιασμός που συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία σε μια ιδιωτικά οργανωμένη εθνική οικονομία να αναπτύσσεται ελεύθερα - στο πλαίσιο των αποφάσεων του κρατικού σχεδιασμού. Μόνο αν ο επιχειρηματίας ξεπεράσει τα όρια μπορεί να διοριστεί κρατικός επίτροπος σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από διαβούλευση με την εταιρεία του. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ιδιωτική ιδιοκτησία παραμένει άθικτη- είναι ο κινητήριος μοχλός μιας καλά λειτουργούσας εθνικής οικονομίας. Μια εθνική οικονομία που οικοδομείται με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ότι όλα τα τμήματα της εθνικής ζωής μπορούν να κατευθύνονται προς μια κατεύθυνση.



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

Der Kampf geht weiter !

Seit lang Jahren nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stiller da, je mehr in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarismus als Monstrum“, Vererbung, Vererbung und Vererbung haben nicht amputiert, die Kräfte der gesamten Welt werden hoch gehalten. Führer Adolf Hitler ist zurückgekehrt.

Alle Nationalsozialisten sind wieder selbstbewusste, stolze und kampfeslustige Soldaten im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen sind aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich“ „egal“ oder „illegal“, als im Wahlkampf oder im Brautwerbung, als im Propagandakampfen, bewährte oder auf einem Schicksalsspiel andere Art. Jeder Nationalsozialist ist sein Führer!

Hail Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγέλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπράτλι της Αντράποπτόρας (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φέρσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχει πολλά να πει να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απλό και απροσδόκητο πρόγραμμα για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright 1979 April 26, 2017 2326

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!