



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1007

03.07.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Varför jag är en "nazist"

Författaren till den här artikeln rekryterades av NSDAP/AO i början av 2014 och blev genast en mycket värdefull medarbetare. Denna nationalsocialistiska kamrat spelade en nyckelroll i vårt videoprojekt våren 2014, vilket i sin tur möjliggjorde *NS NEWS BULLETINs* expansion följande vår.

Ingen är mer förvånad än jag över att jag sent i livet har konverterat till en ideologi som har blivit så förtalad att den allmänt betraktas som det mest ondskefulla tankebrottet och som skapats av den mest ondskefulla man som någonsin har vandrat på jorden, nationalsocialismen och Adolf Hitler.

Jag har under hela mitt liv varit en hängiven dyrkare av sanningen, var den än befinner sig och i vilken form den än må vara. Detta har lett mig in på några intressanta vägar i livet. Ibland har dessa vägar blivit smädat av familjemedlemmar som inte var så ärliga i sina affärer och som verkligen gjorde det allt svårare att arbeta i en värld som blir alltmer korrupt och själlös. Jag har äntligen kommit till en punkt i livet där jag har en ålder och ett fysiskt tillstånd som gör det omöjligt att



arbeta, men den skinande sanningen, i all sin glans, finns fortfarande kvar i mig och i de handlingar jag väljer att utföra. Jag har funnit att den är en värdig och trogen följeslagare genom livet.

En sak som jag har upptäckt om sanningen är att medan den lever i ett hjärta dör den inte. Den behöver inget särskilt stöd och inga komplex av lögner och undanflykter för att inte bara existera, utan också frodas och blomstra. Faktum är att inget rättssystem och inga lagar kan anses vara livskraftiga utan den. I huvudsak har den egenskaperna hos eld och luft, jord och vatten. Den är mycket lik en naturkraft, men den finns i människans hjärta. Omvänt är varje fiende till sanningen i slutändan dömd, bara den rena mängden energi som krävs för att dölja den är ohållbar på lång sikt. Sanningens tjänarinna är "oavsiktliga konsekvenser", även känd som "homeostas", en annan naturkraft. I ett större perspektiv måste sanningen och verkligheten som den är segra.

Nationalsocialismens grund är naturens oföränderliga lagar, och därmed är sanningen av ovärderligt värde eftersom den endast kan definieras av dessa lagar. Vår förståelse av sanningen förändras endast om vi har misstagit oss i fråga om naturlagarna. Den kloke mannen eller kvinnan reviderar således sin uppfattning om sanningen för att överensstämja med sina observationer av naturen. När dessa uppfattningar är korrekta och överensstämmer med dessa krafter kallar vi dem för omistliga sanningar. När vi gör fel är det vår plikt att revidera i enlighet med detta eller att drabbas av de konsekvenser som är avsedda för dem som förnekar naturen och livet.

Liksom de flesta människor i dag har jag fått min utbildning genom det marxistkontrollerade offentliga utbildningssystemet. Denna fanatiska anti-livs- och naturfientliga, och per definition sanningsfientliga, och falska religion är en mänskligt skapad demon som kräver enorma mängder energi i form av mänskligt stöd för att existera. Att gå emot själva livets och naturens strömningar kräver enorma mängder mänskligt förnekande, rädsla och lögner. Ett sådant system måste med nödvändighet fungera ineffektivt och få mänskligt utformade konsekvenser som fruktas mer än själva döden. Endast medelmåttighet kan finnas kvar. Varje system med sanna förtjänster är i andan en motsats till detta monster. Jag fann mig själv vid roten helt oförenlig med sådana lögner och undanflykter.

Myten om att majoriteten stöder denna sannings-, förtjänst- och livsfientliga koloss som är emot sanningen håller många människor i tyst medbrottslighet. De allra bästa inom idrott och skola i vår ras vet att något är fruktansvärt fel, eftersom de är i stånd att se det tydligast. I dag straffas de bästa. I morgon kan de tas ut och skjutas. Att ifrågasätta denna mänskligt påtvingade ordning är oförlåtligt, men ändå oundvikligt för de bästa av hjärnor. Det är inte svårt att se att världen på något sätt har vänts upp och ner. Fel har blivit rätt. Framtidens dystopi är över

OSS.

När ett ifrågasättande sinne som mitt konfronterar det som man har fått höra är den rena ondskan i nationalsocialismen och verkligen undersöker det - låt oss säga läsa Mein Kampf och inte finna en galnings svamlade, utan de väl avvägda iakttagelserna från ett briljant politiskt sinne - kan man bara undra vilka andra lögner som har berättats. Om man tittar djupare i tidens journalfilmer kan man se ett rent och välordnat nationalsocialistiskt samhälle som är lyckligt och fruktbart. Den största av de onda män som vandrat på jorden gömmer sig inte bakom skottsäkra sköldar, utan går fritt bland folket som är strålande lyckliga och friska. Hans självförtroende är påtagligt. Detta står i skarp kontrast till eländet i vår nuvarande tid och de politiker som ljuger och gömmer sig bakom sköldar och endast gör kontrollerade framträdanden i manuskriptbelagda miljöer.

Och att tänka sig att det var detta som de allierade bombade med brandbomber? Verkligen?! Det är en otrolig sak att tänka på.

En seriös granskning av den judiska frågan avslöjar en utomjordisk kabal som som en liten minoritet verkligen kontrollerar media och finanser, liksom alla andra maktmedel, och som även kontrollerar oppositionella åsikter! Man kan bara komma till slutsatsen att Hitler bara var skyldig till att ha kopplat bort sig från dessa makthavare av intresseslaveri och åtnjutit några ljuva år av frihet och utbrett välstånd som ett resultat av detta. Endast ett världskrig under judisk ledning kunde förstöra ett fritt folks maktcentrum och sedan propagera för dem som "onda" för evigt efteråt. Det slutliga målet är säkerligen att göra motstånd av något slag olagligt, som antisemitism, och straffbart med döden, som det var den sista gången de hade fullständig makt under den judiskt ledda röda terrorn. En närmare undersökning av frågan avslöjar ett komplex av lögner och grundlösa påståenden som är häpnadsväckande i sin omfattning och sitt djup. En tänkande person som behärskar sina förmågor fullt ut kan bara komma till den rationella slutsatsen att ytterligare motstånd är obligatoriskt om sanning, frihet och välstånd någonsin skall bli det germanska folkets födslorätt igen.

Drömmen om frihet, välstånd och ett liv i harmoni med naturen är inte en omöjlig dröm. Det är den enda dröm som finns. Vår plikt i dag är att lära våra ungdomar denna sanning och ge dem kunskapen om att sanning och frihet inte bara är möjliga utan också värda att kämpa för på ett så intelligent och effektivt sätt som möjligt, och ja, i slutändan, värda att dö för. Att hålla sanningens kärnor vid liv är den mest omstörtande och livsbejakande åtgärd som kan vidtas. Stöd meritbaserade system närhelst och varhelst du kan. Stöd ren vetenskap, stöd skönhet och balans, stöd naturen, stöd sann rättvisa framför hämnd, stöd yttrandefriheten och stöd sanningen. Stöd din rasfränder på vilket sätt och närhelst det är möjligt. Genom dessa handlingar håller du en eld vid liv som alla andra goda saker kan

växa fram ur. Att hålla minnet av Tredje riket vid liv är den rikaste källan till återuppbyggnad av det som gått förlorat som finns. Stöd att hålla *Mein Kampf* och andra viktiga nationalsocialistiska skrifter tillgängliga. Förvara papperskopior i era bibliotek och diskutera dem när ni kan. Med tiden är det oundvikligt att de återigen kommer att tas upp av vår ras sinnesmedvetna människor. Allting kommer tillbaka i sin tid.

Denna tro på sanning och frihet kommer aldrig att dö förrän den sista av oss har försvunnit från jordens yta. En sådan jord kommer inte att vara lämplig att leva på för någon ras, än mindre för vår ras. Men tills denna tid har kommit är det vår plikt att fortsätta att sträva vidare. Låt sanningens ljus lysa upp er väg. Naturen är en ostoppar kraft. Anpassa dig till henne och framtiden är vår.



Styrka genom skratt: Introduktion

Baron

Alla har hört de vilda ryktena om "hemliga baser".

I Sydamerika.

På Sydpolen.

På månens mörka sida.

Och naturligtvis i Nebraska!

Vad är fakta? Vad är fiktion?

Jag kan hjälpa dig! Men du känner till det gamla talesättet:

*Jag skulle kunna berätta det för dig.
Men då skulle jag vara tvungen att döda dig.*

Detta innebär ett dilemma för mig. Vårt företag har trots allt en strikt policy att förbli laglig. Och mord är inte lagligt i delstaten Nebraska. (Dessutom är ni inte boskapstjuvar!)

Så jag kan inte avslöja *för mycket*. Men jag kan avslöja *lite*.

Låt mig först bevisa min ärlighet genom att erkänna att några av ryktena faktiskt är sanna (det vore dessutom rent ut sagt dumt och kontraproduktivt att förneka det uppenbara).

Vi är överbemannade och överbetalda. (Och påstås vara översexuell.)

Det är verkligen trevligt med privatjetflygplan, skyskrapa-kontor och vackra sekreterare.

Vissa av oss arbetar dock också ibland länge.

Och det finns en annan sak.

En del av våra medarbetare är konstiga.

Särskilt de högre cheferna! (Och killarna på *forsknings- och utvecklingsavdelningen*.)

Naturligtvis leder detta ibland till friktion.

Ändå VÅR MORAL ÄR MYCKET GOD!

Vi skrattar åt oss själva. Och åt våra kollegor.

"In-jokes" är en en viktig del av vår "företagskultur".

Vår personalavdelning har organiserat två team. Dessa lag tävlar. Målet är att se vilket lag som kan reta det andra laget mest.

STYRKA GENOM SKRATT
är vår version av
STYRKA GENOM GLÄDJE!

De tävlande har nu ett andra mål:

UNDERHÅLLER DIG!

