



NS-Nieuwsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org

#1012

07.08.2022 (133)

Tina Lund Interview

In gesprek met Tina Lund van de *Noordse verzetsbeweging* De Duitse sociaal-nationalistische organisatie *Der Dritte Weg* heeft onlangs een interview gehouden met Tina Lund van de *Noordse verzetsbeweging*.

In het gesprek kwamen onderwerpen aan de orde als haar geschiedenis van activisme en de bredere rol van vrouwen in de strijd.



Tina Lund

Het onderstaande interview met Tina Lund werd afgenomen door een vrouw van onze Duitse samenwerkingsorganisatie Der Dritte Weg in het kader van hun maandelijks rubriek "Die Weggefährtin" [Medereiziger], die zich richt op interviews met nationalistische vrouwen.

Het oorspronkelijke doel van dit artikel was een inzicht te geven in de structuur van de *Noordse verzetsbeweging*, met de nadruk op het werk van haar vrouwen. Na een uitvoerig interview met Tina, en enkele privé-gesprekken daarna, was het niet meer dan juist dat het artikel ook diende om een persoonlijk inzicht te geven in het leven van een vrouw die zich in alle opzichten op inspirerende wijze heeft gewijd aan de strijd voor volk en natie. Zij biedt directe, tot nadenken stemmende woorden, anekdotes uit het veld die moed inboezemen, en waarheden die geen discussie behoeven.

Ik besepte dat Tina een bijzondere vrouw was toen ik haar meer dan een jaar geleden ontmoette op een demonstratie *van de Noordse Verzetsbeweging* in Stockholm. Zij heeft een open, warme manier van doen en had veel te vertellen over politieke moeilijkheden, sociale veranderingen en de langzame maar zekere heropvoeding van haar volk die de laatste decennia heeft plaatsgevonden.

Tina's manier van denken is altijd zeer traditioneel geweest, of natuurlijk, zoals zij het noemt. Voor haar is het nationaal-socialisme de meest natuurlijke manier van leven - het behoud van het bloed en het behoud van de Noordse cultuur zijn van fundamenteel belang. Zoals vaak het geval is, leidde dit tot een belangstelling voor het zoeken en onderhouden van contacten met hen die haar idealen delen.

Haar activisme werd aangewakkerd door de eerste migratiegolf uit de Balkan in het begin van de jaren '90. Bij de verkiezingen van 1994 werd zij politiek actief in de *Zweedse Democraten*, die toen nog nationalistische waarden en doelstellingen hadden, maar in de daaropvolgende jaren steeds meer zouden veranderen in een systeemgecontroleerde, liberale beerput.

De strijd voor haar land dreef haar verder, en in 1998 sloot zij zich aan bij het *Nationaal Socialistisch Front* als politiek activiste en verwierf respect en erkenning onder haar overwegend mannelijke partijkameraden.

Toen haar kinderen werden geboren, was het een paar jaar rustiger voor de energieke Tina. Ze wijdde zich aan haar rol als moeder en omarmde de mooiste tijd in het leven van een vrouw. Maar toen de politieke veranderingen in Zweden geen tekenen van afzwakking vertoonden, besloot ze dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging: een terugkeer naar het front voor het nationale verzet, waarbij gezin en

activisme worden verenigd. Want de strijd voor het vaderland is geen genderkwestie, zoals de Zweden zeggen, maar een verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft.

Zo vond deze buitengewone vrouw ongeveer vijf jaar geleden haar plaats in de *Noordse verzetsbeweging*. Ik vroeg of haar kinderen op school gemarginaliseerd zijn:

"Nee, helemaal niet," zei Tina. "Veel kinderen vinden het cool dat de moeder van hun klasgenoten in het verzet zit."

Ze heeft ook geen problemen met de andere ouders. In het kleine Zweedse stadje waar ze woont, wordt ze geaccepteerd.

Vandaag leidt Tina haar eigen groep binnen de *Noordse verzetsbeweging* en geniet ze het respect van haar kameraden dat ze door haar jarenlange activisme heeft verdiend. Ze is vooral trots op de vrouwen in de organisatie, die niet alleen de mannen steunen maar ook actief zijn in het dagelijkse werk van de beweging. Folderen, plakkaats ophangen of deel uitmaken van het cateringteam bij evenementen - iedereen draagt zijn steentje bij naargelang zijn mogelijkheden.

Wie niet in het openbaar actief kan zijn, kan op andere manieren een bijdrage leveren. Een voorbeeld daarvan is de Zweedstalige podcast die voor en door vrouwen is gemaakt - *Radio Regeringen*.

De kwestie van de rolverdeling binnen de *Noordse verzetsbeweging* kan snel in één zin worden uitgelegd: De juiste persoon op de juiste plaats. Iedereen heeft zijn taken, naar gelang van zijn sterktes en interesses, ongeacht of hij man of vrouw is. Volgens Tina is er maar één uitzondering: "Bij demonstraties houden de mannen de schilden vast. We willen traditionele idealen uitdragen omdat we staan voor traditionele waarden."

Tina ziet haar leiderschap ook als een mogelijkheid. Door een rolmodel te zijn voor andere vrouwen, geeft ze hen de moed om op te staan tegen de moderne tijdgeest - samengevat in het motto "Wat ik kan, kan jij ook." Daarom verschijnt ze in de radioprogramma's van de organisatie, praat ze met Zweden op straat tijdens openbare activiteiten en probeert ze te begrijpen waarom zo weinig vrouwen geïnteresseerd zijn in politiek activisme.

Omdat ze zelf moeder is, stelt ze zichzelf steeds weer dezelfde vraag:

Hoe kan iemand zomaar in passiviteit en comfort vervallen en een slechtere wereld aan zijn kinderen nalaten? Wij zijn de laatste generatie die iets kan veranderen. Na ons is het aan onze kinderen, en voor hen zal het moeilijker zijn dan voor ons. Activisme op straat is maar een klein deel van ons werk. We hebben

leden die om persoonlijke redenen liever achter de schermen werken, maar zij dragen nog steeds bij aan een essentieel deel van het geheel. Er is geen reden om niet actief te zijn!

Tina beschuldigt terecht die vrouwen die blind ronddwalen, verschanst in de morbide bolsjewistische Zeitgeist, terwijl ze hun tijd besteden aan het vermarkten van hun "individuele" persoonlijkheden op Instagram, Facebook enz.

Maar in Zweden zijn er enkelen (zowel mannen als vrouwen) die het heft in eigen handen nemen en er niet voor terugschrikken zich van de massa te onderscheiden. Zij komen uit alle lagen van de bevolking en hebben op hun eigen manier de weg naar de organisatie gevonden, of het nu gaat om vrouwen die zijn lastiggevallen door "nieuwe Zweden", jongeren die ziek zijn van ongezonde toevoegingen en meedogenloze fabriekslandbouw en via een artikel van de Verzetsbeweging de weg naar een natuurlijker levensstijl hebben gevonden, of de man die 's avonds met een gerust geweten zijn vrouw en kinderen wil afzetten.

Tina weet dat haar beweging een verschil maakt en zij is er trots op dat zij deel uitmaakt van het geheel - vechtend als blanke vrouw en moeder, voor Zweden, haar vaderland en het hele Noorden.

Tot slot wil ik Tina bedanken voor haar tijd, van vrouw tot vrouw. Ze is meer dan alleen een Weggefährtin. Vrouwen zoals zij verdienen het om pioniers genoemd te worden.

Bron: dailyarchive.org / nordicresistancemovement.org

De Odyssee van Fred

Deel 3

Onbeantwoorde liefde

De beveiliging was streng. Maar de sfeer was ontspannen.

De vragen waren goed. Zo ook het antwoord: "Geen commentaar."

Iedereen was vriendelijk. Grappen en goedmoedige plagerijen waren aan de orde van de dag.

Niet verrassend, was ik niet de enige man die Helga begeerde. Zonder succes.

Het gerucht ging dat ze een "diepe spirituele relatie" had met een hoge pief. Je kent het wel. Groot huis. Bedienden. Boot. Dikke bankrekening. Exotische huisdieren. Privé secretaris. Mooie kleren. Uitgestrekte tuin. Exclusieve buurt.

Misschien tolereerde ze daarom de anders zo ondankbare taak om op de oude man te passen. Het gaf haar een kans om naar de stad te gaan. De "diepe spirituele relatie" te voeden. Een van zijn bedienden kon op de oude man passen. Zelfs zijn luiers verschonen, indien nodig.

Een ander gerucht beweerde dat haar "platonische vriend" en de oude man verwant waren. Misschien zelfs broers en zussen. Ze leken tenslotte veel op elkaar.

Broer en zus rivaliteit zou verklaren waarom de oude man beweerde dat hij een "semi-gepensioneerde" leidinggevende was. En dat hij hier woonde uit *vrije wil*. Niet *op bevel van de rechtbank*.

Eén broer was de succesvolle zakenman. De andere broer was de krankzinnige. Geen wonder dat ze hem opgesloten hielden. Voor zijn eigen bestwil. En voor het welzijn van de samenleving. Ze waren tenminste fatsoenlijk. Hielden hem in een fatsoenlijke faciliteit met vriendelijk personeel.

Seniel of niet. Hij was soms slim. Te slim. Hij zou ontsnappen!

Sirenes zouden afgaan in het midden van de nacht. Je kent de routine. Bewakers. Zaklampen. Honden.

Uiteindelijk zouden ze hem zwervend over de prairie vinden.

Naakt. Op handen en voeten. Huilend naar de volle maan.

Soms schuimbekkend uit de mond. Bedekt met modder. Bevlekt met bloed.

Oké. Hij was vreemd. Maar buiten dat, was hij een aardige vent.

Zijn sterke verhalen over zijn "avonturen in de ondergrondse verzetsbeweging in het oude land" waren best gemakkelijk. Ondanks dat ze totaal ongeloofwaardig waren.



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Nummer 104 April 2012 12/12

Der Kampf geht weiter !

Seitlang haben nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 in der nationalsozialistischen Bewegung wieder die ja immer in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militärische, politische, wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Arbeit ist notwendig, um das Land zu gestalten, das unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler so stark liebten.“

Alle Nationalsozialisten sind wichtiger als die Völkervereinigung und die Rassenreinigung. Die Erhaltung unserer Völkervereinigung ist unser wichtigstes Ziel. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des hochgeliebten Führers ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die vorläufige Lösung ist dies, dass die Völkervereinigung - gegen alle Völkervereinigung - zu begeben. Seine Mittel sind Erziehung, Überwachung und Rassenreinigung.

Ob „Hitler“ oder „Hitler“, ob in Wahrheit oder in Heuschreck, ob mit Propaganda oder in der Öffentlichkeit, aber mit einem hochgeliebten Führer Adolf Hitler Nationalsozialisten für seine Pflicht!

Hail Hitler!
Gottfried Loeb



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS-Nieuwsbulletin
www.nsdapao.org

11005 19.06.2012 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Front Report
Interview met Molly

Deel drie

NSK: Uw huidige projecten zijn duidelijk filosofisch en kunstgerelateerd.

Gelieve uw mening te geven over de impact van dergelijke onderwerpen in de politiek.

Molly: Ik probeer nog steeds de fotograferen bij te werken, maar ik heb me vooral geconcentreerd op Adolf Hitler en het Leger van de Mensheid (www.mouvementhumain.com/truth.htm). Ik ben nu bij 21 pagina's, en ik heb nog zoveel meer te doen. Het bestuurders van WVO II is een absoluut mispenseveld van informatie. Je zoekt informatie over één ding en vindt nog twee dingen om te onderzoeken. Het vocht een beetje aan alsof je een archeoloog bent, die het begraven verleden opgraaf. Een verleden dat men liever niet aan het licht wil brengen. We kun-



the **NEW ORDER**

Number 174 (2012) Printed 17/12/12 April 26, 2012 (12)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware Europeans and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, cultural distortion, and re-education. Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gottfried Loeb



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

De NSDAP/AO is de grootste ter wereld Nationaalsocialistische propagandaleverancier!

Gedrukte en online tijdschriften in vele talen

Honderden boeken in vele talen

Honderden websites in vele talen

SS Defender against Bolshevism
by Reichsführer SS Heinrich Himmler



Translated from the SS Original

Julius Streicher Der Rassen Feind book

The Poisonous Mushroom



Translated from the Third Reich Original
Der Giftpilz

Reichlich Einfluss

Hitler in Italy



English / German / French / English

SS Viewpoint - Vol. 9

Wife and Family



Theodor Fritsch

The Sins of High Finance



Luftwaffe War Art

Die Luftwaffe im Bild



English - German / French - English

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!